

Αντίπαλοι της ΑΡΝΑΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΕΝ ΜΕ' ΘΑΜΒΩΝΕΙ ΠΑ'ΘΟΣ
ΚΛΙΝΕΝΑ· ΕΓΩ' ΤΗΝ ΛΥΡΑΝ
ΚΤΥΠΑΩ, ΚΑΙ' ΟΣΟΘΟΣ ΣΤΕ'ΝΟΜΑΙ
ΣΙΜΑ' ΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝ' ΜΑΤΟΣ ΜΟΥ
Τ' ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΤΟΜΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΔΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ

Γραφεία
ΑΡΝΑΙΑ Χαλκιδικής
Τηλ.: (0372) 22.049

Χρόνος 11ος
Αύγουστος – Σεπτέμβριος
Οκτώβριος 1986
Αριθμός φύλλου 84

28η Οκτωβρίου 1940

Ιερή συγκίνηση κατέχει σήμερα τις ψυχές μας. Μια μεγάλη επέτειο γιορτάζουμε, ένα σταθμό της ιστορίας μας, φωτεινό και ολόψυχο πανηγυρίζουμε, ένα μεγαλείο της πατρίδας μας θαυμάζουμε.

Είναι η χρυσή σελίδα, που τα δοξασμένα φανταράκια μας πρόσθεσαν στην ιστορία της πατρίδας μας. Είναι η εποποιία που έγραψαν πάνω στην Πίνδο τις κορφές, οι αγνές μορφές της φυλής μας. Είναι το αξέχαστο, το μεγάλο, το δοξασμένο Σαράντα. Η νέα δόξα, η νέα τιμή, το καινούργιο διαμάντι, που οι ήρωές μας δημιούργησαν με τις θυσίες τους.

Κάθε τι που περνά ξεχνιέται και χάνεται. Υπάρχουν όμως γεγονότα τόσο φωτεινά, τόσο ζωντανά, τόσο μεγάλα, που νικούν το χρόνο και περνούν στην αιωνιότητα.

Πολλούς τέτοιους σταθμούς, πολλά υπέροχα και μεγάλα γεγονότα έχει να επιδείξει η ιστορία της φυλής μας. Είναι το πεπρωμένο μας, είναι η τύχη μας ν' αντιμετωπίζουμε εχθρούς και να δημιουργούμε εποποιίες. Αυτή είναι η φυλή μας. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αγώνες, θυσίες, ολοκαυτώματα, δάφνες, μεγαλεία, δόξες.

Μια ακριβώς απ' αυτές τις σελίδες της ιστορίας μας, αξέχαστη και ζωντανή, φωτεινή και υπέροχη είναι το θαύμα του Σαράντα. Ήταν πράγματι θαύμα, ήταν μεγαλούργημα η γιγαντομαχία του Σαράντα, αφού μια φούχτα Έλληνες, με τα ελάχιστα εφόδιά τους, τόλμησαν να ορθώσουν ανίστημα και ν' αντισταθούν στις σιδερόφραχτες στρατιές, άρτι εξοπλισμένων κρατών. Αλλά ας αφήσουμε την φαντασία μας να τρέξει μερικά χρόνια πίσω.

Βρισκόμαστε στο τέλος της τρίτης δεκαετηρίδας του 1900. Ατμόσφαιρα θαρία και πνιχτική επικρατεί στην Ευρώπη.

Η σκιά του πολέμου πλανιέται απειλητική στον ορίζοντα των κρατών. Ο άξονας, θηρίο φοβερό, συσπειρώνεται, μουγκρίζει και απειλεί να καταπιεί την ανθρωπότητα.

Εδώ στην ακρούλα της Ευρώπης, ένας μικρός λαός, με μεγάλη θέληση και λαμπρό παρελθόν, έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση. Ν' αντισταθεί να ορθώσει το ανίστημά του, να προτάξει το στήθος του να γίνει το τείχος το απόρθητο, που θα υπερασπίσει τα ιερά και όσια της φυλής του.

Η καταιγίδα ξέσπασε. Το ένα μετά το άλλο τα κράτη υποκύπτουν σχεδόν χωρίς αντίσταση. Ο Μουσολίνι, παλιός εχθρός της πατρίδας μας, τη θεωρεί εύκολη λεία και τρέχει να προλάβει το σύμμαχό του Χίτλερ, για να την κατακτήσει.

Νομίζει, ο φοβερός αυτός κατακτητής, ότι ο θράχος αυτός είναι μια χώρα σαν τις άλλες, που χωρίς αντίσταση έπεσαν στα δίχτυα του. Έχει ξεχάσει ότι τη χώρα αυτή την υπερασπίζονται

ήταν ζήτημα ωρών και τώρα να του στοιχίσει τόσο αίμα και τόσο καθυστέρηση;

Διαπιστώνει με τα ίδια του τα μάτια, ότι οι αντίπαλοί του δεν είναι άνθρωποι, είναι υπεράνθρωποι. Πολεμούν σαν θεριά υπερασπίζοντας τα τίμια χώματά τους. Είναι ήρωες. Είναι Έλληνες.

Εξι μήνες πάλαιψαν οι Έλληνες, μα δεν δειλιάσαν, ούτε λεπτό, δεν μείωσε ούτε στο ελάχιστο το ηθικό τους, δεν έκαμψε ο ενθουσιασμός τους.

Τώρα όμως δύο ενωμένες στρατιές τους πολεμούν. Τα φοβερά γερμανικά «στούκας» σπέρνουν τον όλεθρο και την καταστροφή στις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Βάλλονται από παντού. Δεν μπορούν ν' αντέξουν περισσότερο. Το μέτωπο καταρρέει. Οι εχθροί πατούν τα άγια και αιματωβαμένα χώματα της Πατρίδας μας τον Απρίλιο του 1941. Όμως δεν ήταν αυτή ήττα. Ήταν νίκη και μάλιστα νίκη ένδοξη και λαμπρή. Είναι ανυπολόγιστες οι υπηρεσίες που πρόσφεραν οι θυσίες τους αυτές στην πρόοδο και στον πολιτισμό. Πρώτα απ' όλα θροντοφώνησαν στη φοβισμένη οικουμένη της εποχής εκείνης ότι η νίκη δεν ανήκει στα κανόνια και στα αεροπλάνα. Ανήκει σ' εκείνους που μάχονται για να υπερασπίσουν την πατρίδα και τη λευτεριά, σ' αυτούς που έχουν την τόλμη και το θάρρος. Μπόρεσαν ακόμα οι μεγάλες δυνάμεις, στο διάστημα αυτό να αναδιοργανωθούν και περισσότερο ν' αποχτήσουν το απαραίτητο θάρρος για να πολεμήσουν τον κοινό εχθρό.

Αν οι λαοί σήμερα είναι ελεύθεροι από τη Ναζιστική τυραννία, αν η ανθρωπότητα είναι περήφανη για την πρόοδο και τον πολιτισμό της, τούτο κατά πολύ οφείλεται στη φούχτα αυτή των ανθρώπων με τις μεγάλες παραδόσεις, τα υψηλά ιδανικά και τις αγνές επιδιώξεις.

Στη συνέχεια με την Πανελλήνια Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων κατά της Ναζιστικής κατοχής, έκλεισε μια υπέροχη σελίδα της ιστορίας μας, μια σελίδα μεγαλείου και λεβεντιάς, που αποτελεί σταθμό δόξας και τιμής για την πατρίδα μας.



Η Μουσική μπάντα Wiltener Stadtmusik kapelle Innsbruck της Αυστρίας στην Αρναία



Μεγάλο μουσικό γεγονός για τα χρονικά της Αρναίας πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου 1986, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας.

Στα πλαίσια της σύσφιξης των πολιτιστικών δεσμών, αλλά και της αγάπης και φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας και ιδιαίτερα μεταξύ των πόλεων INNSBRUCK και της Αρναίας, η μουσική μπάντα Wiltener Stadtmusikkapelle Innsbruck της Αυστρίας, έδωσε συναυλία, διάρκειας δύο ωρών, με διάφορα κλασικά κομμάτια γνωστών δασκάλων της μουσικής, καθώς και τοπικά της ιδιαιτέρας της πατρίδας.

Η συναυλία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, παρακολούθηθηκε και χειροκροτήθηκε από ολόκληρη την Αρναία και ορισμένα άτομα της γύρω περιοχής.

Την οργάνωση και την παρουσίαση όλης της συναυλίας την είχε ο αγαπητός μας και προσφιλής πρόεδρος του Ελληνο-Αυστριακού Συνδέσμου, καθηγητής κ. Γρηγορι-

την προσφορά του αυτή, αφ' ενός στη μουσική, αλλά και αφ' ετέρου στη σύσφιξη, αγάπη και φιλία που δημιουργείται μεταξύ των δύο λαών Αυστρίας και Ελλάδας.

Στη χορωδία της Αυστρίας συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος του Innsbruck, ο οποίος έδωσε επιστολή του Δημάρχου του, στον Δήμαρχο μας κ. Καραστέργιο.

Κρίνουμε σκόπιμο ν' αναφέρουμε εδώ εν συντομία το ιστορικό της σπουδαίας αυτής μουσικής, για να ενημερωθούν οι αναγνώστες μας.

«Η Φιλαρμονική αυτή που πείρε το όνομά της από την πρώτη συνοικία του Ίννσμπρουκ το Βίλτεν, ιδρύθηκε το 1650. Είναι ερασιτεχνική και διευθύνεται από τον καθηγητή ΜΙΧΑΕΛ ΣΤΕΡΝ σολοποζαονίστα της συμφωνικής ορχήστρας της Βαυαρικής ραδιοφωνίας και καθηγητή μουσικής στο Μοτσαρτέουμ του Ίννσμπρουκ.

Στα 336 χρόνια της μεγάλης μουσικής παράδοσης στο Αυστριακό και διεθνή χώρο, κέρ-

χαστη και ζωντανή, φωτεινή και υπέροχη είναι το θαύμα του Σαράντα. Ήταν πράγματι θαύμα, ήταν μεγαλούργημα η γιγαντομαχία του Σαράντα, αφού μια φούχτα Έλληνες, με τα ελάχιστα εφόδιά τους, τόλμησαν να ορθώσουν αναστήμα και ν' αντισταθούν στις σιδερόφραχτες στρατιές, άρτι εξοπλισμένων κρατών. Αλλά ας αφήσουμε την φαντασία μας να τρέξει μερικά χρόνια πίσω.

Βρισκόμαστε στο τέλος της τρίτης δεκαετηρίδας του 1900. Ατμόσφαιρα βαρία και πνιχτική επικρατεί στην Ευρώπη.

Η σκιά του πολέμου πλανιέται απειλητική στον ορίζοντα των κρατών. Ο άξονας, θηρίο φοβερό, συσπειρώνεται, μουγκρίζει και απειλεί να καταπιεί την ανθρωπότητα.

Εδώ στην ακρούλα της Ευρώπης, ένας μικρός λαός, με μεγάλη θέληση και λαμπρό παρελθόν, έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση. Ν' αντισταθεί να ορθώσει το αναστήμα του, να προτάξει το στήθος του να γίνει το τείχος το απόρθητο, που θα υπερασπίσει τα ιερά και όσια της φυλής του.

Η καταϊγίδα ξέσπασε. Το ένα μετά το άλλο τα κράτη υποκύπτουν σχεδόν χωρίς αντίσταση. Ο Μουσολίνι, παλιός εχθρός της πατρίδας μας, τη θεωρεί εύκολη λεία και τρέχει να προλάβει το σύμμαχό του Χίτλερ, για να την κατακτήσει.

Νομίζει, ο φοβερός αυτός κατακτητής, ότι ο θράχος αυτός είναι μια χώρα σαν τις άλλες, που χωρίς αντίσταση έπεσαν στα δίχτυα του. Έχει ξεχάσει ότι τη χώρα αυτή την υπερασπίζονται οι απόγονοι των μαραθωνομάχων, του Λεωνίδα και του Διάκου. Δεν ξέρει ότι είναι η μάνα που γέννησε τον Κολοκοτρώνη και τον Κανάρη, την Τζαβέλαινα και την Μπουμπουλίνα. Τα ξεχάσε όλα αυτά και με μεγάλη αυθάδεια ζητά, την αξέχαστη εκείνη αυγή της 28ης Οκτωβρίου 1940, να του παραδοθεί η Ελλάδα.

Η Ελλάδα, η χώρα με το δοξασμένο παρελθόν, με τη λαμπρή ιστορία της. Πώς ήταν δυνατόν τα παιδιά της να δεχθούν μια τέτοια προσβολή; ΟΧΙ λέει μ' ένα στόμα ολόκληρη η ελληνική φυλή και ξεσηκώνεται. Έχει παιδιά άξια και γενναία να την υπερασπισθούν. Η Ελλάδα δεν παραδίδεται.

Ετοιμάζονται, τρέχουν να προλάβουν, να βάλουν τα στήθη τους εμπόδιο στην επιδρομή του κατακτητή. Το ξέρουν ότι ο αγώνας είναι άνισος, αλλά δεν τους τρομάζει. Έτσι τραγουδούσαν τα φανταράκια μας, άφησαν σπιτί, παιδιά, μάνα, γυναίκα και αδελφές κι έφθασαν εκεί στις άγριες κορφές της Πίνδου και έγιναν ήρωες μιας συγκλονιστικής, μιας αλησμόνητης περιπέτειας.

Στα βουνά της Αλβανίας οι Έλληνες διδάξαν στην ανθρωπότητα ότι η υπεροχή δεν ανήκει στο πλήθος. Ανήκει σ' εκείνους που φλογίζονται από την αγάπη για την Πατρίδα, ανήκει σ' εκείνους που λατρεύουν τη λευτεριά, ανήκει σ' αυτούς που πιστεύουν στα αγνά της ανθρωπότητας ιδανικά, σ' αυτούς που αφήφούν το θάνατο και τους κινδύνους.

Όλος ο κόσμος μιλεί για τη δοξασμένη τούτη γωνιά και τους άξιους υπερασπιστές της. Τα συγχαρητήρια και οι ευχαριστίες φτάνουν από παντού.

Στον αγώνα αυτό οι Έλληνες δεν είχαν ν' αντιμετωπίζουν μόνο τις σφαίρες και τα κανόνια. Χειμώνας βαρύς τους βρήκε, με ελάχιστα εφόδια, στις παγωμένες κορφές της Ηπείρου. Φοβερός εχθρός. Το χιόνι σκεπάζει τα πάντα. Οι Ηπειρώτισσες, άξιες κόρες της Τζαβέλαινας, αφηφώνοντας κρύο και εχθρούς μεταφέρουν στη ράχη τους εφόδια απαραίτητα, εκεί που ούτε ζώα δεν είναι δυνατό να προχωρήσουν. Η φωτιά και η φλόγα της λευτεριάς και της φιλοπατρίας, ζέσταινε την ψυχή τους. Τους έδινε θάρρος και δύναμη να υπομένουν στερήσεις και κακουχίες και έγιναν οι αγνές μορφές, οι αφιερωμένες στα ευγενή και υψηλά ανθρώπινα ιδανικά.

Τεράστιες είναι οι καταστροφές στις τάξεις του εχθρού. Οι εκλεχτές μονάδες του Μουσολίνι καταστράφηκαν. Τέλος ο ίδιος ο Ντούτσε επισκέπτεται το μέτωπο. Δεν πιστεύει σ' αυτά που γίνονται. Είναι δυνατόν τον άρτιο στρατό του να σταματήσει η φούχτα αυτή των ανθρώπων; Η Ελλάδα για το στρατό του

εκείνους που μάχονται για να υπερασπίσουν την πατρίδα και τη λευτεριά, σ' αυτούς που έχουν την τόλμη και το θάρρος. Μπορέσαν ακόμα οι μεγάλες δυνάμεις, στο διάστημα αυτό να αναδιοργανωθούν και περισσότερο ν' αποχτήσουν το απαραίτητο θάρρος για να πολεμήσουν τον κοινό εχθρό.

Αν οι λαοί σήμερα είναι ελεύθεροι από τη Ναζιστική τυραννία, αν η ανθρωπότητα είναι περήφανη για την πρόοδο και τον πολιτισμό της, τούτο κατά πολύ οφείλεται στη φούχτα αυτή των ανθρώπων με τις μεγάλες παραδόσεις, τα υψηλά ιδανικά και τις αγνές επιδιώξεις.

Στη συνέχεια με την Πανελλήνια Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων κατά της Ναζιστικής κατοχής, έκλεισε μια υπέροχη σελίδα της ιστορίας μας, μια σελίδα μεγαλείου και λεβεντιάς, που αποτελεί σταθμό δόξας και τιμής για την πατρίδα μας.



Παρέλαση κοριτσιών με τοπικές ενδυμασίες την 28η Οκτωβρίου στην Αρναία.

Θεμελίωση Πνευματικού Κέντρου

Στις 14 Οκτωβρίου 1986 η Ιερά Μητρόπολη Αρναίας, θεμελίωσε πνευματικό και φιλανθρωπικό ίδρυμα στην περιοχή «Παναγίας του Ακαθίστου» Αρναίας.

Η θεμελίωση έγινε από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόδημο, παρουσία του Δημάρχου Αρναίας κ. Καραστέργιου, του Προέδρου μας κ. Ζωγράφου και πλήθος πιστών.

Σε πρώτη φάση το πνευματικό αυτό κέντρο θα χρησιμοποιηθεί ως κέντρο νεότητας και οικοτροφείο. Αργότερα θα επεκταθεί και σε γηροκομείο.

Η Εταιρεία μας συγχαίρει θερμά την πρωτοβουλία αυτή τόσο του Μητροπολίτη μας κ. Νικοδήμου, όσο και τους πρωτοστατήσαντες για την ανέγερση αυτού του ιδρύματος, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομον και την εκκλησιαστική επιτροπή του Μητροπολιτικού παρεκκλησίου «Παναγίας Ακαθίστου». Τέτοιες πρωτοβουλίες και έργα είναι άξια επαίνου και βοήθειας από όλους τους φορείς.

Δημοτικές εκλογές στην Αρναία

Οι δημοτικές εκλογές πέρασαν και τώρα μπορούμε να πούμε και να γράψουμε τα καλοπροαίρετα σχόλιά μας και αποτελέσματα.

Πράγματι, όπως σε ολόκληρη την Ελλάδα έτσι και στην Αρναία, οι δημοτικές εκλογές έγιναν μέσα σε ήρεμο και ανεβασμένο πολιτικό επίπεδο απ' όλες τις πλευρές και συνδυασμούς. Κλίμα ήπιο και πολιτισμένο επεκράτησε σε ολόκληρη την προεκλογική περίοδο, αλλά ακόμα και την ημέρα των εκλογών. Οι δύο συνδυασμοί που υπήρχαν, ο ένας με αρχηγό τον κ. Γεώργιο Μανασσή του Ιωάννου και ο άλλος με αρχηγό τον σημερινό Δήμαρχο κ. Αστέριο Καραστέργιο του Θεοδοσίου, έδειξαν κατανόηση μεταξύ τους και τους ακολούθησαν και οι οπαδοί τους. Ούτε μεγάφωνα, ούτε αφισορίπανση, ούτε αντεγκλήσεις παρουσιάστηκαν. Ακόμα και οι προεκλογικοί τους λόγοι ήταν σοβαροί και ήρεμοι, χωρίς προσωπικές επιθέσεις και άλλα παρατράγουδα.

Αξιίζουν πολλά συγχαρητήρια στους δυο αρχηγούς και τους συνδυασμούς τους.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι

και αυτός που κέρδισε και αυτός που έχασε έδωσαν τα χέρια μετά το αποτέλεσμα και υποσχέθηκαν μπροστά στο λαό την συνεργασία για το καλό του τόπου.

Ο σημερινός Δήμαρχος κ. Αστέριος Καραστέργιος εκλέχθηκε πάλι Δήμαρχος για τη νέα τετραετία.

Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι από τον συνδυασμό αυτό είναι: Αλεξάνδρου Ιωάννης του Χρήστου, Αργυρός Αστέριος του Χρήστου, Κοκκαλιάρης Κων/ντίνος του Βασιλείου, Μανωλάρας Νικόλαος του Κλεάνθους, Ξιούφης Δημήτριος του Αστερίου, Τρικκαλιώτης Κων/ντος του Γεωργίου, Λαλιώτης Χρήστος του Γεωργίου.

Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι από τον άλλο συνδυασμό είναι: Μανασσής Γιώργος του Ιωάννη, Μπρούζος Αστέριος του Δημητρίου, Κατσιαμούρης Γιώργος του Ιωάννη, Πραβήτας Ηλίας του Χρήστου.

Η Εκπολιτιστική Εταιρεία εύχεται σε όλους τους επιτυχόντες συγχαρητήρια για την εκλογή τους και καλή δύναμη, υπομονή, εργατικότητα και υπευθυνότητα για το καλό και την πρόοδο αυτού του τόπου.

Η Εκπολιτιστική Εταιρεία εύχεται σε όλους τους επιτυχόντες συγχαρητήρια για την εκλογή τους και καλή δύναμη, υπομονή, εργατικότητα και υπευθυνότητα για το καλό και την πρόοδο αυτού του τόπου.

Η Εκπολιτιστική Εταιρεία εύχεται σε όλους τους επιτυχόντες συγχαρητήρια για την εκλογή τους και καλή δύναμη, υπομονή, εργατικότητα και υπευθυνότητα για το καλό και την πρόοδο αυτού του τόπου.

ο οποίος έδωσε επιστολή του Δημάρχου του, στον Δήμαρχο μας κ. Καραστέργιο.

Κρίνουμε σκόπιμο ν' αναφέρουμε εδώ εν συντομία το ιστορικό της σπουδαίας αυτής μουσικής, για να ενημερωθούν οι αναγνώστες μας.

«Η Φιλαρμονική αυτή που πείρε το όνομά της από την πρώτη συνοικία του Ίννσμπρουκ το Βίλτεν, ιδρύθηκε το 1650. Είναι ερασιτεχνική και διευθύνεται από τον καθηγητή ΜΙΧΑΕΛ ΣΤΕΡΝ σολοποζανίστα της συμφωνικής ορχήστρας της Βαυαρικής ραδιοφωνίας και καθηγητή μουσικής στο Μοτσαρτέουμ του Ίννσμπρουκ.

Στα 336 χρόνια της μεγάλης μουσικής παράδοσης στο Αυστριακό και διεθνή χώρο, κέρδισε σε διαφόρους διαγωνισμούς την πρώτη θέση, για την υψηλή μουσική της αρμονία και επίπεδο, που είναι αναγνωρισμένο παντού.

Την αποκαλούν και ορχήστρα «Ολυμπιονίκη» γιατί άνοιξε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες στο INNSBRUCK το 1964 και 1976 στη Γκρενόπλ της Γαλλίας το 1968 και Λάκε Πλασιό της Β. Αμερικής το 1980. Στην Ολυμπιάδα των φιλαρμονικών στο Κερκάδε Ολλανδίας το 1951, κέρδισε την πρώτη θέση.

Στο μεγάλο μουσικό της ρεπερτόριο έχει έργα κλασικής μουσικής, ελαφριές оперέτες, Βιεννέζικο Βάλς, Πόλκα, μιούζικαλ, συμφωνικά έργα για πνευστά όργανα, χαρούμενα εμβατήρια, καθώς και Τυρολέζικη μουσική. Εδώ πρέπει να σας πούμε ότι το INNSBRUCK είναι η πρωτεύουσα του ΤΙΡΟΛΟ.

Όλα τα μέλη της φιλαρμονικής, μετά τη συναυλία τα δεξιώθηκε ο Δήμος Αρναίας, στο εξοχικό κέντρο «ΕΛΒΕΤΙΑ» και μαζί με πολλούς φιλόμους και φίλους, γλέντησαν μέχρι τις πρωινές ώρες.

Πρέπει ν' αναφέρουμε ότι όλοι τους φιλοξενήθηκαν σε σπίτια της Αρναίας, που πρόσφεραν την αγάπη τους αλλά και τον θαυμασμό τους στους αγαπητούς μας, ξένους στην καταγωγή αλλά φίλους στην ψυχή.

του γερὰ στα πόδια και με τα πόδια ανοιχτά στο μάκρος του σκελιού ενώ το κεφάλι το σκύβει προς το έδαφος. Αυτός είναι το λεγόμενο σκαμνάκι. Ο δεύτερος κολλάει δίπλα στο σκαμνάκι σε ορθή στάση και το κεφάλι κλίνει προς το στήθος του προς αποφυγή τραυματισμού. Τη δεύτερη φάση του παιγνιδιού την αρχίζει η δεύτερη ομάδα.

Στο έδαφος κάτω και σε απόσταση 8-10 μέτρα τραβάνε μια γραμμή για το ξεκίνημα της φόρας ή όπως το λέγαμε της «αμάχνας». Το παιδί που έτρεχε πρώτο κρατούσε ένα κλαδί μικρό και πηδώντας το σκαμνάκι και την καμήλα φώναζε «πρώτη ελιά» συγχρόνως άφηνε στη ράχη του παιδιού σκαμνάκι, το κλαδί προσπαθώντας να μην τον γκρεμίσει γιατί έχανε η δεύτερη ομάδα

το κορμί του σε ορθή γωνία. Τα χέρια του ακουμπάνε πάνω στα γόνατα γερὰ για να κρατάει το βάρος των παιδιών που πηδάνε, όταν ακουμπάνε πάνω στην μέση του. Το κεφάλι του προσπαθεί να το κρατά όσο μπορεί χαμηλά για να μην του το χτυπήσουν οι άλλοι παίκτες καθώς πηδάνε.

Ο κάθε παίκτης που πηδάει παίρνει τη θέση του δίπλα στον πρώτο σε απόσταση τρία περίπου μέτρα, για να μπορεί ο επόμενος να πηδήξει και αυτός. Η αλυσίδα των παιδιών συνεχίζεται μέχρις ότου να πηδήξουν όλοι οι παίκτες. Τότε σηκώνεται και ο πρώτος για να πηδήξει και αυτός.



Στο επόμενο φύλλο στα λαογραφικά παιγνίδια της Αρναίας θα συνεχίσουμε με την ψηλή καμήλα και την μακριά γαϊδάρα.



Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

Στα πλαίσια ανταλλαγών και αγάπης που συνδέει τις δύο πόλεις Αλεξανδρούπολη και Αρναία, η μικτή χορωδία και ορχήστρα του καλλιτεχνικού ομίλου Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκε την πόλη μας στις 28.6.86 και έδωσε συναυλία με πλούσιο πρόγραμμα και ρεπερτόριο, υπό την Διεύθυνση του κ. Παπαδόπουλου Χριστόφορου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ τα μέλη της χορωδίας ήταν κάποιες ηλικίας, εν τούτοις τα άτομα που έπαιζαν τα μανδολίνα, τις κιθάρες και τα άλλα όργανα, ήταν νεαρά αγόρια και κορίτσια.

Η αίθουσα της Μαθητικής Εστίας ήταν κατάμεστη και το

κοινό ενθουσιάστηκε πάρα πολύ από το ποικίλο πρόγραμμα παλιών ενθυμήσεων, ως και συγχρόνων τραγουδιών. Μαζί με τους χορωδούς ήλθαν και άλλα μέλη που διασκέδασαν μαζί μας, μετά τη συναυλία στο εξοχικό κέντρο «ΕΛΒΕΤΙΑ». Η Εκπολιτιστική μας Εταιρεία, ευχαριστεί θερμά όλους, όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, τον κ. Δήμαρχο Αρναίας, τον κ. πρόεδρο του καλλιτεχνικού ομίλου Αλεξανδρούπολης, τον μαέστρο και διευθυντή της χορωδίας και ορχήστρας Αλεξανδρούπολης και όλα τα μέλη και τους συνοδούς της χορωδίας της Αλεξανδρούπολης.

Εμείς θεωρούμε χριστιανικά τα θήματά του, αυτός ξέρει για τυχόν παραστρατήματά του!! και τώρα με την εκδρομή την προσκυνηματική ευκαιρία ψυχικά να τακτοποιηθεί!! Όλοι τον αγαπούμε γιατί είναι καλός κι όπως φαίνεται τον αγαπάει κι ο Θεός!! Ο χάρος πάλι τα μπέρδεψε, τα έχει χάσει!! με τέτοιο επίθετο «φαινόμενο» που να τον πιάσει!! και με τόσα επαγγέλματα που κάνει σε ποιό απ' όλα να τον επισημάνει; Εμείς καλοπροαίρετα μ' αυτούς τους στίχους τον αστειευόμαστε,

κι απ' την καρδιά μας όλοι του ευχόμαστε: «Ο Θεός πολλές μέρες να του δίνει και τη ζωή του με υγεία και χαρά να παρατείνει».

N. Κατσιαμούρης

ΞΗΝΟΥΠΙΡΠΑΤΟΥΣΙ

Στα χρόνια που μας πέρασαν ένας μεσίληκας ούλου Ξηνουπιρπατούσι στα μικρά τα χουριουδούδια. Πότι έπειρνε κανένα κηλίμ' παραμάσχαλα για δικιουλוגία κι πιρνούσι το γειτουινιές και αγναντιβι να γιαλίσ καμιά καλή για να τα πλήσ' όχι βέβαια του χαλί, αλλά έρωτα. Στα πουλλά ταξιδια τάφκιαξι μι μια κι πιρνούσι καλά. Μια μέρα τουν έστησαν καρτέρ' οι συγγενείς τς νύφς σι μια έρμη γουινιά του χουριού κι μι τα δικανίκια τουν τσάκσαν του καλαμπόκ', συνάμα τουν φουνάζ' τι έξ' ρε να πεις, τώρα. Κι ου κουριμάδς απουκάτ' φωνάζει βαράτι, βαράτι δεν θα ξιφέξ' θα γνουρίσου κανέναν κι θα τα πούμι ένα χειράκ'.

Η καλή συμβουλή

Στου χουριό μας είχαμι εκείνα τα χρόνια καλούς ζωέμπορους. Ένας απ' αυτούς ήταν και ο Κ. Άγγελος. Μια μέρα πήγι στου παζάρ' κι τουν βρήκι μια γνιέκα που είχι ανάγκη να αγουράσ' ένα ζώου, για τις ανάγκες του κτήματος. Κι μόλις ανταμώνθηκαν μη τουν ζουέμπουρου, έβγαλι 500 δραχμές κι τουν είπι άμα πάει στουν Άγιου Μάμα να τν αγουράσ' ένα γαϊδούρι για να του φουρτών' ξύλα και για τς άλλις τς δλιές. Κι ητοιμόλογους ο Κ. Άγγελος τν απαντάει: δεν παντρέβησι μαρί Μαρίγια να παρς έναν άντρα να τουν έχς κι για άντρα κι για γαϊδούρ' Θα τσ' κάν όλεις τς δλιές.

Συνδρομητές

Πήραμε τις παρακάτω συνδρομές και ευχαριστούμε τους συνδρομητές μας.

50.000 δρχ. Καραγιάννης Νικόλαος του Ζαχαρία, Πανιώρας Αστέριος του Κων/ντίνου.

20.000 δρχ. Θεοχαρίδης Αθανάσιος.

10.000 δρχ. Μπολίκας Γεώργιος

5.000 δρχ. Μαντζώλης Μαυρουδής, Τσιλιγγαρίδης Αριστοτέλης, Νάκου Στυλιανή, Παπαγεωργίου Αθανάσιος.

3.000 δρχ. Κουϊμτζής Αστέριος.

2.000 δρχ. Μπομποτή - Γιώτα Γεωργία, Κατσιαμούρης Νικόλαος, Κατσιαμούρης Αστέριος του Ν., Κατσιαμούρη Μαγδαληνή του Ν.

1.000 δρχ. Μπούρη Όλγα, Τρόμπακας Σουλτάνα, Παπαγιάννης Θεόδωρος, Μπίμπα Τασούλα, Γεωργάκας Δημήτριος του Αργ., Ρόζα Ιωάννα, Σαράφης Γεώργιος.

500 δρχ. Τζώνα Έλλη, Καλυβιώτη Καίτη, Ζυγούρης Κων/νος του Χρ., Καρνασιώτης Δημήτριος, Τσιούκας Δημήτριος του Αστ., Κουρούπα Αικατερίνη, Κοντολάτη Μ.

Δωρεά

Για τους σκοπούς της Εκπολιτιστικής μας Εταιρείας, οι αδελφοί Νικόλαος και Στέφανος Καραγιάννης του Ζαχαρία, δώρησαν το ποσό των 50.000 (πενήντα χιλιάδων δραχμών). Τους ευχαριστούμε.

Γεωργίου Κατσιαμούρη στις 21.9.1986 και ονομάστηκε ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Βαπτίσθηκε το αγόρι του Αλεξάνδρου Καραγιάννη στις 10.8.1986 και ονομάστηκε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Βαπτίσθηκε το αγόρι του Ιωάννου Μπουτζιούνα στις 28.9.1986 και ονομάστηκε ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βαπτίσθηκε το αγόρι του Θεοχάρη Καραδημήτρα στις 5.10.86 και ονομάστηκε ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Βαπτίσθηκε το κορίτσι του Κων/νου Χ. Τρικαλιώτη στις 19.10.1986 και ονομάστηκε ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Βαπτίσθηκε το αγόρι του Αδαμ. Τζιτζιρικά στις 19.10.86 και ονομάστηκε ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.

Γάμοι

Παντρεύτηκαν ο Μπαρτζάκης Ιωάννης του Γεωργίου με την Αργυρού Αιμιλία του Χρήστου στις 10.8.1986.

Παντρεύτηκαν ο Μπρούζος Μάρκος του Γεωργίου με την Ζωγράφου Ιωάννα του Πέτρου στις 16.8.1986.

Παντρεύτηκαν η Τρικκαλιώτη Δαφνούλα του Δημητρίου με τον Χαλαζά Τζούλ του Γαβριήλ στις 17.8.86.

Παντρεύτηκαν ο Βασίλης Κοκκαλιάρης του Ηλία με την Χριστοφόρου Παναγιώτα του Αριστείδη στις 7.9.86.

Παντρεύτηκαν ο Τσιάλας Αθανάσιος του Γεωργίου με τη Μαγδαληνή Πραβήτα του Αναστασίου στις 21.9.1986.

Παντρεύτηκαν ο Τσολάκης Μόσχος του Κων/νου με την Καραδημήτρα Αυγούστα του Δημητρίου στις 5.10.86.

Παντρεύτηκαν ο Κυριαφίνης Γεώργιος του Δημητρίου με την Αναστασία Ξιούφη του Κων/νου στις 26.10.86.

Θάνατοι

Πέθανε ο Χρήστος Καραμούζης στις 30.8.1986.

Πέθανε η Πασχαλίδη Αγγελίνα χήρα του Γεωργ. στις 20.9.86

Πέθανε ο Βαράνος Λεωνίδας του Κων/νου στις 30.9.1986.

Πέθανε η Μαχαιρά Αιμιλία σύζυγος του Νικολάου στις 5.11.86.

Αιμιλία Παπαθανασίου Πολίτη για τη δωρεά των 50.000 δρχ. που έκανε στη Σχολική Επιτροπή του Δημ. Σχολ. Αρναίας στη μνήμη των δασκάλων, γονέων της, Μαυρουδή Παπαθανασίου και Κατίνας Κατσαρού.

Ο πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής I. Χασάπης

Νέα τηλέφωνα στην Αρναία

Μέσα στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ο Ο.Τ.Ε έδωσε 180 νέες παροχές τηλεφώνου στην πόλη μας Αρναία και ορισμένες στο Στανό. Έτσι εξυπηρετήθηκαν ορισμένοι συνδημότες μας. Βέβαια το πρόβλημα δεν λύθηκε, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλές αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν. Πιστεύουμε ότι στο εγγύς μέλλον ο ΟΤΕ θα προσπαθήσει να εξυπηρετήσει και τους υπόλοιπους κατοίκους που έχουν πράγματι ανάγκη τηλεφώνου.

Ψήφισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, που συνήλθε σήμερα εκτάκτως, 14 Οκτωβρίου 1986, μόλις έμαθε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ, επίτιμου προέδρου της Εταιρείας και ιδρυτικού μέλους αυτής,

αποφασίζει:

1. Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Διοικ. Συμβούλιο την κηδεία του μεταστάντος.
2. Να αποχαιρετήσει τον νεκρό ο Πρόεδρος της Εταιρείας.
3. Να καταθέσει στεφάνι στη σωρό του.
4. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια της Εταιρείας στην οικογένεια του μεταστάντος και
5. Να δημοσιευθεί το παρόν στις τοπικές εφημερίδες της Χαλκιδικής.

Ο Πρόεδρος Βασίλ. Πάππας

Ο Γεν. Γραμματέας Αχλ. Βαμβακούδης



Πρέπει να προστατευθούν

Εδώ και δύο χρόνια περίπου αξιοποιήθηκε το μαγευτικό δασύλιο της «Αγίας Παρασκευής». Έγινε χώρος δασικής αναψυχής, περιπάτου και παιδικής χαράς.

Έχουν τοποθετηθεί παγκάκια με τραπεζάκια παραδοσιακά, κατασκευάσθηκαν παραδοσιακές θρύσες, «κιάσκι», μια εξαιρετική λιμνούλα, καθώς επίσης και σύγχρονα «καμπινέ» για την εξυπηρέτηση, τόσο των επισκεπτών και προσκυνητών της πανηγυρης της Αγίας Παρασκευής, όσο και των καθημερινών περιπατητών και παιδιών που παίζουν στα τόσα ωραία εγκατεστημένα παιχνίδια.

Αυτά όλα για να γίνουν ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα από την πολιτεία και πολλοί πρόσφεραν εργασία και κόπο σ' αυτά. Είναι το μοναδικό τέτοιο έργο στην Χαλκιδική, αλλά και η μοναδική στο είδος της τέτοια τοποθεσία, τόσο για μας τους Αρνωύτες και τα παιδιά μας, όσο και για τους καθημερινούς ξένους επισκέπτες εκδρομείς.

Παρ' όλα αυτά όμως, μερικοί μικροί, πιθανόν και μεγάλοι επισκέπτες, δεν προσέχουν γενικά όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Όταν λέμε δεν προσέχουν, εννοούμε ότι τις καταστρέφουν. Χαράσσουν με μαχαίρια ή άλλα αντικείμενα τα τραπεζάκια και παγκάκια. Ρίχνουν απορρίματα μέσα στη λιμνούλα. Καταστρέφουν τα καλάθια των αχρήστων. Δεν τοποθετούν τα απορρίματα μέσα στα καλάθια, αλλά τα σκορπάνε στην ύπαιθρο. Γκρεμίζουν τα παιχνίδια της παιδικής χαράς. Ακόμη καταστρέφουν και τα υπάρχοντα εκεί «καμπινέ».

Είναι ντροπή και βανδαλισμός για όσους καταστρέφουν αυτά τα πολύτιμα για την εποχή μας πράγματα. Δεν σέβονται, ούτε τον τόπο, ούτε τον χώρο, αλλά ούτε τα χρήματα και την εργασία που διατέθηκαν για να γίνουν αυτά όλα, τα οποία εμείς όλοι απολαμβάνουμε.

Πρέπει να βρεθεί τρόπος να προστατευθούν.

Η Εκπολιτιστική μας Εταιρεία θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο και μέσο, πρώτη να ενδιαφερθεί για τη διάσωση και προστασία αυτής της μαγευτικής τοποθεσίας, αυτής της δασικής αναψυχής.

Πρέπει όλοι, όσοι ενδιαφέρονται για το καλό και την πρόοδο αυτού του τόπου, αλλά και για το πολιτιστικό ανέδασμα της περιοχής μας, να προσέχουν και να παροτρύνουν ακόμα και αυτούς που θα έβλεπαν ή είχαν σκοπό να καταστρέψουν ή να ριπάνουν την τοποθεσία, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή και η ρίπανσή της.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6/1986 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αρναίας Αριθμ. αποφάσεως 56/1986

Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου για τον εξωραϊσμό της αίθουσας τελετών και κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Από τη συλλογή του ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΞΕΝΟΣ ΗΜΟΥΝ Κ' ΗΡΘΑ ΤΩΡΑ

Καλέ ξένος ήμαν κ' ήρθα τώρα από μέρος μακρινό γιατί σε αγαπώ.
Καλέ τα σοκάκια δε γνωρίζω κινδυνεύω να χαθώ γιατί σε αγαπώ.
Καλέ σουπά πέταξε τη ρόκα τί τα θέλεις τα προικιά αγάπη μου γλυκιά,
τι τα θέλεις τα προικιά εσύ είσαι κι άλλη μια.
Καλέ σε παντρεύει η ομορφιά σου τα σγουρά σου τα μαλλιά αγάπη μου γλυκιά,
τα σγουρά σου τα μαλλιά εσύ είσαι κι άλλη μια.

ΠΑΡΕ ΤΟ ΣΤΑΜΝΙ

Καλέ πάρε το σταμνί και σύρε για νερό και γω σε περιμένω στο Καρί Παζάρι να σε δω.
Ω μάγια μ' έκανες, ω καλά δε τόκανες. Για μάγια, μάγια μ' έκανες για μαγεμένω μ' έχεις και στα σγουρά σου τα μαλλιά περιπλεγμένω μ' έχεις. Ω μάγια μ' έκανες, ω καλά δε τόκανες.
Καλέ τι απελπισιά με πάνει όταν σε βλέπω, πως έμπλεξα ο δυστυχής με σε το τρελλοκόριτσο,
που με τα σγουρά σου τα μαλλιά, μου πήρες φως μου την καρδιά.
Ω χωριανή τα δυό σου μάτια, ω την καρδιά μ' έχουν κομμάτια.

Ξαναθυμήθηκαν τα μαθητικά τους χρόνια ύστερα από 30 χρόνια

Στις 22 Ιουνίου 1986 στο εξοχικό κέντρο της πόλης μας «ΕΛΒΕΤΙΑ» έγινε συγκέντρωση των αποφοίτων του Γυμνασίου Αρναίας του έτους 1956, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την αποφοίτησή τους. Οι παλαιοί συμμαθητές και συμμαθήτριες ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής και προσήλθαν από πολλά και μακρινά μέρη της Ελλάδος, όπου η σκληρή πραγματικότητα της ζωής τους διασκόρπισε. Μπορεί η ζωή να τους χώρισε, όμως η φιλία, η αγάπη και η ανάμνηση των αγνών, άδολων και αμέριμνων μαθητικών χρόνων τους ένωνε. Στα χρόνια που πέρασαν πολλά άλλαξαν. Κάτι όμως έμεινε αναλλοίωτο. Είναι ο δεσμός που δημιουργήθηκε με τον τόπο, όπου έμαθαν τα πρώτα γράμματα, όπου σφυρηλατήθηκαν χαρακτήρες, όπου δημιουργήθηκαν φιλίες, όπου ξνιωσαν τα πρώτα εφηβικά

γεωργοπούλου – Γκορτζολίδου και Νικόλαος Τσάμης (οι δύο τελευταίοι ήρθαν από την Αθήνα), οι οποίοι στην προσφώνηση του Θόδωρου Ντάλε, απάντησαν με συγκινητικά λόγια και τόνισαν την ηθική ικανοποίηση που ένιωσαν από την επιτυχημένη πορεία στη ζωή των μαθητών τους και ευχαρίστησαν για την πρόσκληση που πήραν, ευχόμενοι το παράδειγμα της τάξης αυτής να έχει και άλλους μιμητές.

Παραβρέθηκαν με τις οικογένειές τους οι: Αναστάσιος Αϊβατζίδης, Θεοχάρης Γκόττιος, Αστέριος Δαδώλης, Σταυρούλα Διαμαντίδη – Αργυριάδου, Ιωάννης Ζαχαράκης, Καίτη Καραστεργίου – Βλάχτση, Θεανώ Καραντώνη – Κόττα, Ελένη Καραβάτου – Μπαρή, Δημήτριος Λεγοντής, Μαριάννα Μαυρουδή – Μπίθα, Γεώργιος Μαχαιράς, Στέφανος Μαχαιράς, Γεώργιος Μπρόλιος, Αντώνιος Μυλωνάς, Ελένη Νεραντζά – Σαμα-

ΕΥΡΕΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ Ι. ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ Ι.Μ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Ευλογία Θεού αποτελεί διά την Ιεράν Μητρόπολιν Ιερισσού, αλλά και ευχάριστος έιδησις δι' όλην την Εκκλησίαν η αποκάλυψις των λειψάνων του οσίου Ευθυμίου του Νέου, κτίτορος της Ιεράς Μονής Περιστερών.

Ύστερα από παρέλευσιν ένδεκα αιώνων, ευδόκησεν ο Θεός να ανευρεθεί ο τάφος και όλα τα λείψανα του Οσίου Πατρός ημών Ευθυμίου. Τούτο συνέβη κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Περιστεράς.

Ο ναός αυτός είναι κτίσμα του Οσίου Ευθυμίου. Τα δε εγκαίνια του έγιναν το Σεπτέμβριο του 871 μ.χ. Είναι το αρχαιότερο και μοναδικό Βυζαντινό μνημείο του 9ου αιώνος, που έχει διασωθεί στην Ελλάδα. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η αρχιτεκτονική του και έχουν ασχοληθεί σε μελέτες του Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι. Είναι σταυρωειδής πεντάτρουλλος. Στην εγκάρσια κεραία του σταυρού σχηματίζονται δεξιά και αριστερά χοροί, όπως στους ναούς του Αγίου Όρους.

Στην αρχή απετέλεσε το καθολικόν της Ι. Μονής Περιστερών. Μετά την διάλυσιν της Μονής ήτο Μετόχι της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Σήμερον δε αποτελεί ενοριακό ναόν της ενορίας Περιστεράς.

Οι «Πάριοικοι» οι εργαζόμενοι εις την Μονήν με την πάροδον χρόνου εγκατεστάθησαν μονίμως ιδρύσαντες την κωμόπολη Περιστεράς.

Τα ιερά λείψανα ανευρέθησαν υπό του καθηγητού του Πολυτεχνείου Θεσ/νίκης κ. Νικ. Μουτσοπούλου κατά τη διάρκεια εργασιών αναστηλώσεων τους μνημείου, μετά από τον καταστρεπτικόν σεισμό του 1978 εις Θεσ/νίκης. Κατά την ανασκαφήν εντός του ναού διά στήριξιν των θε-

κοινότητος και των αρχών κατηρτίσθη το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Την ημέραν της μνήμης του Αγίου Ευθυμίου 15 Οκτωβρίου έγινε υπό του Ιεροκήρυκος Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη ολονύκτιος αγρυπνία εις τον Ναόν του Αγίου Ανδρέου την οποίαν παρηκολούθησαν σύσσωμοι όλοι οι χριστιανοί του χωριού.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου το εσπέρας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Νικόδημος μετέφερε εις Περιστεράν τα ιερά λείψανα, τα οποία εφυλάσσοντο εις την Ιεράν Μητρόπολιν. Εις την είσοδον της κωμοπόλεως έγινε υποδοχή των ιερών λειψάνων και επικολούθησε λειτανεία ανά τας οδούς.

Ρίγη συγκινήσεως και ευλαγείας κατέλαβαν πάντας κατά την υποδοχήν του ιερού λειψάνου. Στη συνέχεια τα λείψανα εναπετέθησαν εις τον Ιερόν Ναόν και εδόθησαν εις προσκύνησιν των πιστών. Χοροστατούντος πανηγυρικός εσπερινός παρόντων και των αρχιερέων Ιερισσού Νικοδήμου και Νεαπόλεως Διονυσίου τους ύμνους απέδωσεν χορωδία υπό την διεύθυνσιν του πρωτοψάλτου Αγίας Σοφίας Θεσ/νίκης κ. Χαρίλτου Ταλιαδώρου. Κατά τον εσπερινόν ομίλησεν ο καθηγητής κ. Νικ. Μουτσόπουλος, αναφερθείς εις τα περί της ευρέσεως των ιερών λειψάνων.

Ο Σεβασμιώτατον Ιερισσού κ. Νικόδημος επέδωσε εις τον κ. Μουτσόπουλον και τους ερευνητάς καθηγητάς ευεργετήριον γράμμα και έπαινο.

Την επομένην Κυριακήν 19 Οκτωβρίου ετελέσθη Αρχιερατική θ. λειτουργία συνιεργουούντων των σεβ. Ιερισσού και Νεαπόλεως. Το θεϊόν λόγον εκήρυξε ο καθ. κ. Α. Παπαδόπουλος κατά τας εκδηλώσεις παρέστησαν Αγιορείτες μοναχοί από την Ι. Μονήν Αγίου Παύλου, όπου επί τη διάσπρμα σκαύτσεισεν ο

Πρέπει να βρεθεί τρόπος να προστατευθούν.

Η Εκπολιτιστική μας Εταιρεία θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο και μέσο, πρώτη να ενδιαφερθεί για τη διάσωση και προστασία αυτής της μαγευτικής τοποθεσίας, αυτής της δασικής αναψυχής.

Πρέπει όλοι, όσοι ενδιαφέρονται για το καλό και την πρόοδο αυτού του τόπου, αλλά και για το πολιτιστικό ανέκδοτο της περιοχής μας, να προσέχουν και να παροτρύνουν ακόμα και αυτούς που θα έβλεπαν ή είχαν σκοπό να καταστρέψουν ή να ριπάνουν την τοποθεσία, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή και η ρίπανσή της.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6/1986 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρναίας Αριθμ. αποφάσεως 56/1986

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εκφραση συλληπητηρίων στην οικογένεια του αποβιώσαντος οδοκαθαριστού του Δήμου Χρήστου Καραμούζη.

Αρναία και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 1ην του μηνός Σεπτεμβρίου 1986 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. συνήλθε, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αρναίας, μετά από την 1615/25.8.1986 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 110 του Π.Δ. 76/1985 (κωδικοποίηση διατάξεων Δ.Κ.Κ.) στην οποία προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, από το σύνολο των 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και εισηγούμενος το 7ον θέμα της ημερησίας διατάξεως εξέθεσε ότι, την 30.8.1986 απεβίωσε αιφνιδίως ο επί 20ετία οδοκαθαριστής του Δήμου Χρήστος Καραμούζης ο οποίος υπήρξε υπόδειγμα εργαίου και οικογενειαρχου. Για τις σπουδαίες υπηρεσίες που πρόσφερε στο Δήμο, προτείνει να εκφράσει το Δ.Σ. τα συλληπητηρία του προς την οικογένειά του και στην μνήμη του να επιχορηγήσει με ποσό 20.000 δρχ τον

Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου για τον εξωραϊσμό της αίθουσας τελετών και κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εκφράζει τα συλληπητηρία του στην οικογένεια του αποβιώσαντος οδοκαθαριστού του Δήμου μας Χρήστου Καραμούζη.

2. Για την μνήμη του εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση δρχ. 20.000 σε βάρος του Κ.Α. 212.9 που δημιουργείται τώρα με την παρούσα απόφαση με μεταφορά ισοπόσου πιστώσεως από το αποθεματικό του αυτού πρ/σμού επενδωματίου Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Αρναίας (Ν.Π.) για τον εξωραϊσμό της αίθουσας τελετών.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 56/1986

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
ΑΣΤ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ο Γραμματέας
ΚΩΝ. ΚΥΡΟΥΔΑΣ
Τα μέλη

Δωρεά

Ο κ. Αστέριος Πανιώρας του Κων/νου, δώρησε στην Εταιρεία μας, το ποσό των 50.000 (πενήντα χιλιάδων δραχμών) για τους σκοπούς της. Τον ευχαριστούμε.

* * * *

Ο κ. Αθανάσιος Θεοχαρίδης, από την Στρατονίκη, δώρησε στην Εταιρεία μας το ποσό των 20.000 (είκοσι χιλιάδων δραχμών). Η Εταιρεία μας τον ευχαριστεί θερμά.

ομοθυμαδόν να εξωραϊστούν και να προστατευθούν από την αποφοίτησή τους. Οι παλαιοί συμμαθητές και συμμαθήτριες ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής και προσήλθαν από πολλά και μακρυνά μέρη της Ελλάδος, όπου η σκληρή πραγματικότητα της ζωής τους διασκόρπισε. Μπορεί η ζωή να τους χώρισε, όμως η φιλία, η αγάπη και η ανάμνηση των αγνών, άδολων και αμέριμων μαθητικών χρόνων τους ένωσε. Στα χρόνια που πέρασαν πολλά άλλαξαν. Κάτι όμως έμεινε αναλλοίωτο. Είναι ο δεσμός που δημιουργήθηκε με τον τόπο, όπου έμαθαν τα πρώτα γράμματα, όπου σφυρηλατήθηκαν χαρακτήρες, όπου δημιουργήθηκαν φιλίες, όπου ένωσαν τα πρώτα εφηβικά σκιρτήματα. Ήταν ένα προσκύνημα στον τόπο όπου πριν από 30 ολόκληρα χρόνια είχαν αποχωρισθεί παίρνοντας ο καθένας τον άγνωστο και αθέβαιο δρόμο της ζωής, έχοντας όμως βάλει γερά θεμέλια για την κατάκτησή της.

Παρά την μεγάλη συγκίνηση το κέφι που επικράτησε ήταν καθολικό και αδιάπτωτο και κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες με χορούς, τραγούδια και παλαιά μαθητικά ανέκδοτα. Ο ενθουσιασμός κορυφώθηκε όταν ο Γιώργος Ροκάς με τον Λάκη Πανιώρα και τον κ. Σαμαρά (σύζυγο της Ελένης Νεραντζά) έκαναν αυτοσχέδια ορχήστρα, ξεσηκώνοντας όλους τους παρευρισκόμενους στο χορό, όπου την παράσταση έκλειψε ο παλαιός καθηγητής της σωματικής αγωγής κ. Ν. Τσάμης.

Ευχάριστη νότα στη βραδυά έδωσε και η αυθόρμητη εμφάνιση ενός κλιμακίου της χορωδίας Αρναίας, η οποία με τα ωραία τραγούδια της, καταχειροκροτήθηκε και συνάμα απέσπασε πρόσκληση από τον Νίκο Παπαγιάννη, διευθυντή της ΣΤΗΜΠΕΛ, για εμφάνιση στο Κιλκίς.

Την ωραία αυτή βραδυά τιμήσαν με την παρουσία τους οι καθηγητές κ.κ. Γεώργιος Λαλιώτης, Ηλέκτρα Παπαθανασίου – Τσιρώνη, Μαρία Μπίρου – Λαλιώτη, Ευριδίκη Μασαλά – Μούστου, Νίκη Καρα-

ικανοποίηση που ένωσαν από την επιτυχημένη πορεία στη ζωή των μαθητών τους και ευχαρίστησαν για την πρόσκληση που πήραν, ευχόμενοι το παράδειγμα της τάξης αυτής να έχει και άλλους μιμητές.

Παραβρέθηκαν με τις οικογένειές τους οι: Αναστάσιος Αϊβατζίδης, Θεοχάρης Γκότζιος, Αστέριος Δαδύλης, Σταυρούλα Διαμαντίδη – Αργυριάδου, Ιωάννης Ζαχαράκης, Καίτη Καραστεργίου – Βλάχτη, Θεανώ Καραντώνη – Κόττα, Ελένη Καραβάτου – Μπαρή, Δημήτριος Λεγοντής, Μαριάννα Μαυρουδή – Μπίθα, Γεώργιος Μαχαιράς, Στέφανος Μαχαιράς, Γεώργιος Μπρόλιος, Αντώνιος Μυλωνάς, Ελένη Νεραντζά – Σαμαρά, Αθανάσιος Ντεβετζής, Θεόδωρος Ντάλης, Αθανάσιος Παπαθεοχάρης, Νικόλαος Παπαγιάννης, Ιωάννα Πατσατζή – Τσαπόγα, Αστέριος Πανιώρας, Γεώργιος Πολίτης, Γεώργιος Ροκάς, Νίκος Τζιμώκας, Γεώργιος Χαλιάς.

Οι παραπάνω έδωσαν υπόσχεση για νέα συνάντηση ύστερα από 5 χρόνια, με την ευχή να είναι όλοι παρόντες.

Δωρεές

● Στη μνήμη του πατέρα τους Κων/νου Μπουλικά που απεβίωσε στις 11.10.86 και κηδεύθηκε στην Αρναία, τα παιδιά του δωρίζουν στην Εταιρεία μας για τους σκοπούς της, το ποσό των 10.000 δρχ. Τους ευχαριστούμε.

● Η κ. Στυλιανή Νάκου χήρα Νάκου, στη μνήμη του συζύγου της δωρίζει στην Εταιρεία μας το ποσό των 5.000 δραχμών. Την ευχαριστούμε.

● Ο συμπατριώτης μας Μαυρουδής Ματζώλης του Δημητρίου, κάτοικος Γερμανίας, δώρησε στην Εταιρεία μας το ποσό των 5.000 δραχμών. Τον ευχαριστούμε.

Συγχαρητήρια

Στην κυρία Σύλβια Καραλιώλου – Φιλιππούλου που πήρε το πτυχίο της Ιατρικής με άριστα, η Εκπολιτιστική μας Εταιρεία συγχαίρει και εύχεται καλή σταδιοδρομία.

Στην αρχή απετέλεσε το καθολικόν της Ι. Μονής Περιστερών. Μετά την διάλυσιν της Μονής ήτο Μετόχι της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Σήμερον δε αποτελεί ενοριακό ναόν της ενορίας Περιστεράς.

Οι «Πάροικοι» οι εργαζόμενοι εις την Μονήν με την πάροδον χρόνου εγκατεστάθησαν μονίμως ιδρύσαντες την κωμόπολη Περιστεράς.

Τα ιερά λείψανα ανευρέθησαν υπό του καθηγητού του Πολυτεχνείου Θεσ/νίκης κ. Νικ. Μουτσοπούλου κατά τη διάρκεια εργασιών αναστηλώσεων τους μνημείου, μετά από τον καταστροφικόν σεισμό του 1978 εις Θεσ/νίκης. Κατά την ανασκαφήν εντός του ναού διά στήριξιν των θεμελίων ανευρέθη εις το βόρειον κλίτος κάτωθεν του δαπέδου τάφος, που περιείχε το λείψανο του Αγίου. Αυτή ως απεδείχθη μετά ήταν η θέσις όπου ενταφιάζοντο οι ηγούμενοι και κτίτορες των Μονών, διά να δέχεται άνωθεν του τάφου των η μεγάλη εισοδος με τα «Άγια».

Τα ιερά λείψανα παρεδόθησαν άμέσως εις τον Μητροπολίτην Ιερισσού κ. Νικόδημον, ο οποίος κατήρτισε επιτροπήν ειδικών καθηγητών της Θεολογικής Σχολής Θεσ/νίκης, διά να ερευνήσουν και αποφανθούν περί της ταυτότητος και γνησιότητος των ανευρεθέντων λειψάνων. Την επιτροπήν απετέλεσαν ο αείμνηστος Θωμάς Προβατάκης, ο κ. Ιωάννης Φουντούλης, ο κ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, ο π. Ειρηναίος Δεληδήμος. Ούτοι μετά κοπιαστικήν έρευναν 8 μηνών κατήρτισαν ογκώδη φάκελον, εις τον οποίον αποφαίνονται: **ότι τα ανευρεθέντα λείψανα είναι το Οσίον Πατρός Ευθυμίου του Νέου.**

Αυτό το μεγάλο γεγονός γνωστοποιήθηκε με τις τελετές και εκδηλώσεις της μετακομιδής των ιερών λειψάνων κατά την Κυριακήν 19 Οκτωβρίου. Ο Σεβασμιώτατος διά εγκυκλίου του προς τους χριστιανούς, τους εγνώρισε την θαυμαστήν ανεύρεσιν του Ιερού Λειψάνου του Οσίου.

Με την συμπράστασιν της

ρωδία υπό την διεύθυνσιν του πρωτοπάλτου Αγίας Σοφίας Θεσ/νίκης κ. Χαρίλτου Ταλιαδώρου. Κατά τον εσπερινόν ομιλήσεν ο καθηγητής κ. Νικ. Μουτσόπουλος, αναφερθείς εις τα περί της ευρέσεως των ιερών λειψάνων.

Ο Σεβασμιώτατος Ιερισσού κ. Νικόδημος επέδωσε εις τον κ. Μουτσόπουλον και τους ερευνητάς καθηγητάς ευεργετήριον γράμμα και έπαινο.

Την επομένην Κυριακήν 19 Οκτωβρίου ετελέσθη Αρχιερατική θ. λειτουργία συνειρουργούντων των σεβ. Ιερισσού και Νεαπόλεως. Το θείον λόγον εκήρυξε ο καθ. κ. Α. Παπαδόπουλος κατά τας εκδηλώσεις παρέστησαν Αγιορείτες μοναχοί από την Ι. Μονήν Αγίου Παύλου, όπου επί τι διάστημα ασκήτευσεν ο Άγιος Ευθύμιος, ο Νομάρχης Θεσ/νίκης, βουλευτές, ο Ανωτ. Αστυνομικός Διοικητής, πολλοί κληρικοί και χιλιάδες πιστών που προσήλθαν με μεγάλη πίστη από την γύρω περιοχή διά λεωφορείων.

Έτσι ο Ναός του Αγίου Ανδρέου Περιστεράς αναδεικνύεται προσκύνημα, όπου φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός τα ιερά λείψανα του Οσίου Ευθυμίου του Νέου.

Ακολουθία εις τον Άγιον έχει συντάξει ο μαθητής του Άγιου Βασίλειος Αρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης. Οι δε χριστιανοί της Θεσσαλονίκης έτίμησαν τον Άγιον δι' ανεγέρσεως εντός του Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Παρεκκλήσιον το οποίον ευρίσκεται εις το βάθος του δεξιού κλίτους του μεγαλοπρεπούς ναού. Ο δε συναξαριστής περιγράφει τον βίον του αφιερώνοντας πλέον των 30 σελίδων.

Απομένει πλέον στους χριστιανούς, του χωριού, της Μητροπόλεως και ολοκλήρου της εκκλησίας, να συνειδητοποιήσουν την μεγάλη αυτήν ευλογίαν, να επισκέπονται ως προσκυνηταί εις τον Άγιον, του οποίου και να επικαλούνται στις ευχές και προσεύσεις.

Ανταποκριτής
Αρχ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
Ιεροκήρυξ



Εδώ και ενάμισι μήνα ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας Χαλκιδικής και ο Απόλλων το μόνο που κατάφερε μέχρι στιγμής ήταν να διαψεύσει τις προσδοκίες του συμβουλίου, του προπονητή, και των φιλάθλων. Στην πέμπτη αγωνιστική βρίσκεται στην 8η θέση με πέντε βαθμούς έναντι δέκα των Μουδανιών.

Τα αίτια της άσχημης πορείας είναι άγνωστα, μια και η ομάδα ενισχύθηκε στις μεταγραφές, έκανε σωστή προετοιμασία, στα φιλικά πήγε καλά και το σπουδαιότερο έχει για προπονητή τον Στ. Κουλουμπή, αξιοθαύμαστο και σαν άνθρωπο και σαν τεχνικό. Ευχή όλων είναι η πτώση, αυτή να είναι παροδική για να μπορέσει η ομάδα να πρωταγωνιστήσει μια και είναι γενικά παραδεκτό ότι έχει δυνατότητες.

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αρναία – Ν. Πλάγια 1-1

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Απόλλων ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο 30' αλλά σ' αυτό το λεπτό δέχτηκε γκολ, με αποτέλεσμα η ομάδα να γεμίσει με άγχος και να μην μπορεί να συνεχίσει την σπουδαία απόδοσή της. Το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει στο 60' με σουτ του Μαρούση έξω από την περιοχή.

Καλύτεροι παίχτες για την Αρναία ήταν: Κεχαγιάς, Στόικος, Μαρούσης, Καραβάτος Β. Καλός ο διαιτητής Ζαγοράκης.

Σύνθεση Αρναίας: Διονυσάτος Β., Σαμαράς Χρ., Λαλιώτης Χρ., Κεχαγιάς Ν. Λαλιώτης Ν., Στόικος, Καραβάτος Δ., Κοσμαράς Δ. (Αρβανίτης), Νικολής (Σαμαράς Π.), Μαρούσης, Τ. Καραβάτος Β.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Στρατώνι – Αρναία 1-2

χρονο όταν ο Β. Καραβάτος ανατράπηκε βίαια από αμυντικούς των Σημάντρων μέσα στην περιοχή.

Καλύτεροι παίχτες για την Αρναία: Κεχαγιάς Ν., Καραβάτος Δ., Καραβάτος Β.

Εκτός της φάσης του πέναλτυ ήταν καλή η διαιτησία του Σταυροχρήστου.

Σύνθεση Αρναίας: Διονυσάτος Β., Ζαμπούνης Ν., Λαλιώτης Χρ., Κεχαγιάς Ν., Λαλιώτης Ν., Στόικος, Καραβάτος Δ., Μαρούσης Τ. (Πραβήτας Π.) Νικολής Γ., Κοσμαράς Δ. (Λέκκας) Καραβάτος Β.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ν. Μαρμαράς – Αρναία 1-0

Την πρώτη της ήττα στους 10 τελευταίους μήνες σε επίσημο ή φιλικό παιχνίδι γνώρισε η Αρναία στο Μαρμαρά. Η ήττα οφείλεται στην ατυχία και αστοχία των παικτών της. Ούτε λίγο, ούτε πολύ η ομάδα μας βρέθηκε 7 φορές τεταρτο με τον αντίπαλο τερματοφύλακα αλλά γκολ δεν μπήκε. Άμεση συνέπεια η ήττα και η απομάκρυνση κατά 3 βαθμούς από την κορυφή. Χαρακτηριστικό ότι γι' αυτό το μάτς η Αρναία αποσύρθηκε από την Παρασκευή στο ξενοδοχείο KASSANDRA PALLAS.

Στο 88' αποβλήθηκε ο Κοσμαράς από τον απαράδεκτο διαιτητή Μαγδάλη. Απαράδεκτοι επίσης και οι επόπτες Θεοδωρούδης και Πατισιαβάς. Μάλιστα στο 70' ο Πατισιαβάς ακύρωσε κανονικό γκολ του Χρ. Λαλιώτη. Στο 43' το δοκάρι απέκρουσε φοβερή κεφαλιά του Κεχαγιά. Καλύτεροι παίχτες για την Αρναία ήταν: Κεχαγιάς Ν., Σαμαράς Π., Ζαμπούνης Ν.

Σύνθεση Αρναίας: Διονυσάτος Β., Κοσμαράς Δ., Λαλιώτης Χρ., Κεχαγιάς Ν., Λαλιώτης Ν., Στόικος, Σαμαράς Π. (Ζαμπούνης Ν.), Καραβάτος Β., Νικολής Γ., Μαρούσης Τ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ

Η Ερανική Επιτροπή εξωραϊσμού του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Αρναίας θεωρεί υποχρέωσή της να ευχαριστήσει όλους εκείνους που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν, για την ενίσχυση του έργου της, χρηματικά ποσά όπως αναγράφονται παρακάτω.

Σημείωση: Σε πρώτη φάση επειδή έχουμε τα στοιχεία για ορισμένους συμπατριώτες μας, αλλά και άλλους δωρητές, θα δημοσιεύσουμε τα ονόματα αυτών που πρόσφεραν μέσου του μέλους της επιτροπής, κ. Ν. Κατσιαμούρη. Σε άλλο φύλλο μας θα δημοσιεύσουμε τους υπόλοιπους.

Από 150.000 δραχ. Τρικκαλιώτης Αγαπητός

Από 105.000 δραχ. Παπαδήμου Φανή Δήμου.

Από 80.000 δραχ. Σαραφιανός Λυσιμάχος

Από 32.000 δραχ. Μπάτζιος Γεώργιος

Από 25.000 δραχ. Λεγοντής Δημήτριος, Πάλλα – Κοσμά Άννα

Από 20.000 δραχ. Αδαμιάτης – Αρβανίτη Τασούλα, Παπαγιάννης Νικόλαος του Χρήστου, Πάχτας Γεώργιος του Κων/νου, Μητσοίου Κων/νου του Ιωαν., Μαρμαρά Στάσα του Ν.

Από 17.500 δραχ. Λειβαδιώτης Κων/νος και Κωσταντινιά

Από 15.000 δραχ. Μπίρου Κωνσταντία του Ι., Καραμίκος Δημήτρης του Χρ.

Από 11.000 δραχ. Παπαγιάννη Τρόμπακα Σουλτάνα, Καραδημήτρης Γεώργιος – Χρήστος – Θεοστώρου.

Από 10.000 δραχ. Παπαστερίου Ηλίας, Ζωγράφος Αστέριος του Γ., Αλεξάνδρου Κλειώ του Αλεξ. Μικρού – Κοκκαλιάρη Μαίρη, Λεκιδής Κων/νος, Παπαθανασίου – Τσιρώνη Ηλέκτρα, Βαγιωνάς Γεώργιος του Κων., Κατρανίδου Μερόπη, Βαφόπουλος Γεώργιος, Κου-

μάντου – Τσιβρά Μαρία, Κουμάντου – Ζανέ Αθηνά, Τρικκαλιώτης Νικόλαος του Γ., Μασαλά Ευριδική, Παπαχρήστου Αλέξανδρος, Πλιάτσιου – Καραλιόλιου Σουζέτα, Γκότζιος Θεοχάρης, Βαράνου Ανθούλα του Δήμου, Αργυρόπουλος Ιωάννης, Αγαπητού – Μαρμαρά Κωσταντία, Κλειδαράς Κων/νος, Αδαμιάδης, Απόστολος, Μαυρουδής Βασίλειος, Μητροπολίτης Βερροίας.

Από 8.000 δραχ. Καραδημήτρας Δημήτριος του Μ., Αδαμιάδης Ιωάννης του Αδάμου, Παναϊρλή Δέσποινα του Ιωαν.

Από 7.500 δραχ. Στρατή – Μπάφα Έλλη

Από 7.000 δραχ. Γεροθανάση – Μπίρου Σταμούλα.

Από 5.000 δραχ. Κατσιαμούρης Νικόλαος, Κατσιαμούρη – Παπαοικονόμου Μαγδαληνή, Κυράτσος Μαυρουδής, Γιαννούσης Γεώργιος του Ιωαν., Ταμβάκης Απόστολος, Κυράτσος Γεώργιος του Μαυρουδή, Κυριαφίνης Ιωάννης, Καλαϊτζής Δημήτριος του Δ., Παπαδάκη – Ζωγράφου Κατερίνα, Ταμβάκης Νικόλαος, Σαραφή Κατίνα, Σαραφή Θηρεσία, Κομπότης Δημήτριος, Παπαθεοχάρης Αθανάσιος, Καρανός Τριαντάφυλλος, Μπίρος Δημήτριος του Ιωαν., Κούτσουρας Πασχάλης, Μητσοίου Ζωή του Γεωργ. Χριστοδούλου Χρήστος, Σαρρή Αλίκη, Μαρμαρά – Γεωργούλα Μαρίκα, Βαράνου Καίτη του Γ., Πραβήτας Ηλίας, Κατσαγγελος Κων/νος, Τέκνα Ιπποκράτη Πάχτα, Μπίρος Δημήτριος του Γ., Καραγιάννη – Βόστου Κατερίνα, Σαμαρά – Νεραντζιά Ελένη, Τσιαμούρης Θεόδωρος, Ρουκάς Δημήτριος, Παπαζίκος Θεοχάρης, Κεχαγιάς Ευάγγελος, Πάχτας Γεώργιος του Χαϊδ., Τρικκαλιώτης Θεοχάρης, του Χρ., Ψυχούλας Γεώργιος, Καλυβιώτης Αδελφοί του Χρ., Καλυβιώτη – Λούπα πηγή, Κατσαρού – Μαυρουμάτη Ρήνα, Παπαμιαχλή Ευαγγελία, Χαριστίες Νικόλαος (καθηγητής)

και Τσεκλένης. Καλός ο

Ανταπόκριση από Λιاریγκοθη της Μακεδονίας στην εφημερίδα «Νεολόγος Κων/πόλεως» 8 Μαΐου 1875

Αναδημοσιεύουμε αυτής ανταπόκριση, για τη Λιारीγκοθη και τη Βαρβάρα Χαλκιδικής, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως».

Η ανταπόκριση αφορούσε την χειροτονία και υποδοχή του νέου Μητροπολίτου κ.κ. Αμβροσίου στην Αρναία και ένα μέρος της δραστηριότητάς του. Συγκεκριμένα τη συνεργασία εκκλησίας και σχολείου που τότε λέγονταν «Ελληνικόν και Αλληλοδιδακτικόν Σχολείον».

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος παρέμεινε στην Λιारीγκοθη (Αρναία) δύο μήνες 1875 – 1877. Η ση-

Άρχισε και λειτουργεί παιδική χορωδία

Από ένα περίπου μήνα άρχισε και λειτουργεί στην πόλη μας, μικτή παιδική χορωδία.

Την πλαισιώνουν, κοριτσάκια και αγοράκια από το Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο. Οι πρόβες γίνονται στην αίθουσα της μουσικής του Δήμου, κάτω από τον παιδικό σταθμό. Διδάσκουν και διευθύνουν, το ανδρόγυνο ήδη, Βασίλης και Γιώτα Κοκκαλιάρη. Πάντα η εργασία που προσφέρουν, οι παραπάνω μουσικοί μας, τόσο στην παιδική χορωδία, όσο και στην μικτή τετράφωνη χορωδία μας, είναι εντελώς δωρεάν.

Έτσι από την παιδική χορωδία, θα έχουμε ταλέντα, που αργότερα θα πλαισιώσουν την άλλη χορωδία των μεγάλων.

Η Εταιρεία μας ευχαριστεί θερμά τους δυο μουσικούς μας, που ανέλαβαν και αυτό το βάρος και την ευθύνη για τη δημιουργία της παιδικής χορωδίας.

Επίσης ευχαριστούν τον Δήμο Αρναίας για την παραχώρηση της αίθουσας, που γίνονται οι πρόβες των χορωδιών.

μερινή δε Αγιογραφία του Δεσποτικού Θρόνου του Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Στεφάνου Αρναίας, είναι δική του δωρεά που αναφέρεται και φαίνεται μέχρι και σήμερα, έγινε δε το έτος 1876.

Επιστέλλουσιν ημίν εκ Λιारीγκόθης της Μακεδονίας υπό ημερομηνίαν 26/8 Μαΐου 1875 τα επόμενα.

Η επαρχία Ιερισσού μετά μακράν πνευματικήν χηρείαν ηξιώθη τέλος πνευματικού ποιμένου, του κ. Αμβροσίου, τῶς πρωτοσυγγέλου της Α.Π. του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ιωακείμ και εσχάτως εις αρχιερέα προχειρισθέντος. Η Α.Π. ο νέος ημών αρχιερέυς αφίκετο ενταύθα την εσπέρα της μεγάλης Τετάρτης τυχών αρίστης υποδοχής παρά των κατοίκων της Κωμοπόλεως. Την δε Τετάρτην της διακαινησίμου εβδομάδος μετέβη εις το ελληλικόν και αλληλοδιδακτικόν σχολείον, άτινα επισκέπτεται, ενισχύων ούτω διά της παρουσίας αυτού του ζήλου των μαθητών και την των διδασκάλων φιλοτιμίαν. Την 24 Απριλίου πορευθείς εις το χωριόν Βαρβάρα επεσκέψατο το εκεί σχολείον, συστήσας εφορίαν, και αφού διοργάνωσε τα της εφορίας και της σχολής επανέκαμψεν ενταύθα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1956

Οι Απόφοιτοι του Γυμνασίου Αρναίας έτους 1956 ενίσχυσαν με το ποσό των 50.000 δραχ., τη Σχολική Επιτροπή Λυκείου Αρναίας, για την κάλυψη μέρους της δαπάνης αγοράς φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

Δωρεά

Στη μνήμη της μητέρας τους Γλυκερίας Παπαγεωργίου, χήρας του Ανέστη, τα παιδιά της δωρίζουν στην Εται-

30' αλλά σ' αυτό το λεπτό δέχτηκε γκολ, με αποτέλεσμα η ομάδα να γεμίσει με άγχος και να μην μπορεί να συνεχίσει την σπουδαία απόδοσή της. Το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει στο 60' με σουτ του Μαρούση έξω από την περιοχή.

Καλύτεροι παίχτες για την Αρναία ήταν: Κεχαγιάς, Στόικος, Μαρούσης, Καράβατος Β. Καλός ο διαιτητής Ζαγοράκης.

Σύνθεση Αρναίας: Διονυσάτος Β., Σαμαράς Χρ., Λαλιώτης Χρ., Κεχαγιάς Ν. Λαλιώτης Ν., Στόικος, Καράβατος Δ., Κοσμαράς Δ. (Αρβανίτης), Νικολής (Σαμαράς Π.), Μαρούσης, Τ. Καράβατος Β.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Στρατώνι - Αρναία 1-2

Πιάνοντας για 20' λεπτά στο β' ημίχρονο σπουδαία απόδοση κατάφερε να νικήσει στο Στρατώνι την τοπική ομάδα με 2-1. Στο α' ημίχρονο ο Απόλλων έπαιξε μέτρια και βρέθηκε να χάνει 1-0. Στην επανάλυση πέτυχε η ομάδα μας δυο γκολ με πέναλτυ του Β. Καράβατου και σουτ του Δ. Καράβατου. Επίσης μια θεαματική κεφαλιά του Στόικου θρήκε το κάθετο δοκάρει του Λαννέλη. Στο τέλος λίγο έλειψε να δεχθούμε και δεύτερο γκολ, αλλά δύο έξοχες αποκρούσεις του Διονυσάτου, κράτησαν το σκόρ.

Καλύτεροι παίχτες για την Αρναία ήταν: Στόικος (κορυφαίος του αγώνα), Λέκκας, Σαμαράς Π., Καράβατος Δ., Διονυσάτος Β., Λαλιώτης Χρ.

Η διαιτησία του κ. Τσεκλένης ήταν καλή.

Σύνθεση Αρναίας: Διονυσάτος Β., Σαμαράς Χρ., Λαλιώτης Χρ., Κεχαγιάς Ν., Λέκκας, Αρβανίτης Γ., (Σαμαράς Π.) Καράβατος Δ., Στόικος, Νικολής, Μαρούσης Τ., (Πραβήτας Π) Καράβατος Β.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αρναία - Σήμαντρα 1-0

Αποδίδοντας καλά κατά διαστήματα ο Απόλλων νίκησε τα Σήμαντρα με σκόρ 1-0. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Μαρούσης με σουτ έξω απ' την περιοχή. Ο διαιτητής αγνόησε καθαρό πέναλτυ στο α' ημί-

από ο κορυφή. Χαρακτηριστικό ότι γι' αυτό το μάτς η Αρναία αποσύρθηκε από την Παρασκευή στο ξενοδοχείο KASSANDRA PALLAS.

Στο 88' αποβλήθηκε ο Κοσμαράς από τον अपαράδεκτο διαιτητή Μαγδάλη. Απαράδεκτοι επίσης και οι επόπτες Θεοδωρούδης και Πατσιαβάς. Μάλιστα στο 70' ο Πατσιαβάς ακύρωσε κανονικό γκολ του Χρ. Λαλιώτη. Στο 43' το δοκάρει απέκρουσε φοβερή κεφαλιά του Κεχαγιά. Καλύτεροι παίχτες για την Αρναία ήταν: Κεχαγιάς Ν., Σαμαράς Π., Ζαμπούνης Ν.

Σύνθεση Αρναίας: Διονυσάτος Β., Κοσμαράς Δ., Λαλιώτης Χρ., Κεχαγιάς Ν., Λαλιώτης Ν., Στόικος, Σαμαράς Π. (Ζαμπούνης Ν.), Καράβατος Δ., Νικολής Γ., Μαρούσης Τ., Καράβατος Β.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αρναία - Ν. Μουδανιά 1-2

Πιάνοντας την χειρότερη απόδοση της τελευταίας 10ετίας ο Απόλλων έχασε στο κρίσιμο αυτό μάτς από τα Μουδανιά με 2-1. Στο α' ημίχρονο η Αρναία ήταν ανύπαρκτη και τυχερή που έχανε μόνο με 1-0.

Στην επανάλυση μπήκε δυνατά η ομάδα μας αλλά ο διαιτητής Μπίκας έγινε σύμμαχος και ταυτόχρονα 12ος παίκτης των Μουδανιών και κατακύρωσε για γκολ καθαρό οφσάϊτ που μάλιστα το υπέδειξε ο επόπτης κ. Ράπτης.

Από κει και μετά έγινε επική επίθεση και μειώσαμε στο 70' σε 2-1 με γκολ του Χρ. Λαλιώτη. Στη συνέχεια πότε η αστοχία, από κοντά, πότε η ατυχία - δύο δοκάρια - και πότε οι Μπίκας, Τσεκλένης στέρησαν το δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα στο τελευταίο 20' λεπτό ο Τσεκλένης έδωσε δεκανίκια να στηριχθούν τα Μουδανιά σημειώνοντας ανύπαρκτο οφσάϊτ. Το τραγικότερο του λάθος ήταν σε μια φάση όταν έδωσε από αράουτ οφσάϊτ. Έτσι με την ήττα η κορυφή μάκρυνε κατά πέντε βαθμούς.

Διασύρθηκε η «κορυφαία» υποτίθεται Χαλκιδικιώτικη διαιτησία. Μόνο σαν απάραδεκτοι χαρακτηρίζονται οι Μπί-

Κων/νου, Μήτσιου Κων/νου του Ιωαν., Μαρμαρά Στάσα του Ν.

Από 17.500 δρχ. Λειβαδιώτης Κων/νος και Κωσταντινιά

Από 15.000 δρχ. Μπίρου Κωνσταντία του Ι., Καραμύχος Δημήτρης του Χρ.

Από 11.000 δρχ. Παπαγιάννη Τρόμπακα Σουλτάνα, Καραδημήτρας Γεώργιος - Χρήστος - Θεοστώρου.

Από 10.000 δρχ. Παπαστερίου Ηλίας, Ζωγράφος Αστέριος του Γ., Αλεξάνδρου Κλειώ του Αλεξ. Μικρού - Κокκαλιάρη Μαίρη, Λεκίδης Κων/νος, Παπαθανασίου - Τσιρώνη Ηλέκτρα, Βαγιωνάς Γεώργιος του Κων., Κατρανίδου Μερόπη, Βαφόπουλος Γεώργιος, Κου-

κας και Τσεκλένης. Καλός ο άλλος επόπτης κ. Ράπτης.

Καλύτεροι παίχτες για την Αρναία: Στόικος, Καράβατος Β., Αρβανίτης Γ.

Σ' αυτό το μάτς παίξαμε χωρίς τον Κεχαγιά Ν. που στρατεύθηκε δυο μέρες νωρίτερα.

Σύνθεση Αρναίας: Διονυσάτος Β., Σαμαράς Χρ. (Αρβανίτης Γ.) Ζαμπούνης Ν., Λέκκας, Λαλιώτης Ν., Στόικος, Καράβατος Δ., Μαρούσης Τ., Νικολής Γ., (Πραβήτας Τ.) Λαλιώτης Χρ., Καράβατος Β.

ΚΥΠΕΛΛΟ

Στρατονίκη - Αρναία 2-9

Για το κύπελλο ο Απόλλων έπαιξε μέσα στην Στρατονίκη όπου και συνέντριψε την τοπική ομάδα με σκορ 9-2. Το μάτς δεν αντέχει σε κριτική λόγω της μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας.

Σ' αυτό το μάτς παίξαμε χωρίς τους νεοαποκτημένους παίχτες.

Σκόρερς για την Αρναία: Μαρούσης 3, Νικολής 2, Λαλιώτης Ν., Αρβανίτης Γ, Πραβήτας Τ., αυτογκόλ.

Σύνθεση Αρναίας: Σκοτίδας Ν., Σαμαράς Χρ., Ζαμπούνης Ν., Κεχαγιάς Ν. (Λέκκας), Λαλιώτης Ν. Πραβήτας Π., Κοσμαράς Δ., Πραβήτας, Νικολής Γ., Λαλιώτης Χρ., Μαρούσης Τ.

Το επόμενο μάτς είναι μέσα στο γήπεδο του νικητή.

Παλιοχωρίου - Κρήμνης.

ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Καράνος Τριαντάφυλλος, Μπίρος Δημήτριος του Ιωαν., Κούτσουρας Πασχάλης, Μήτσιου Ζωή του Γεωργ. Χριστοδούλου Χρήστος, Σαρρή Αλίκη, Μαρμαρά - Γεωργούλα Μαρίκα, Βαράνου Καίτη του Γ., Πραβήτας Ηλίας, Κατσάγγελος Κων/νος, Τέκνα Ιπποκράτη Πάχτα, Μπίρος Δημήτριος του Γ., Καραγιάννη - Βόστου Κατερίνα, Σαμαρά - Νεραντζιά Ελένη, Τσιαμούρης Θεόδωρος, Ρουκάς Δημήτριος, Παπατζίκος Θεοχάρης, Κεχαγιάς Ευάγγελος, Πάχτας Γεώργιος του Χαϊδ., Τρικκαλιώτης Θεοχάρης, του Χρ., Ψυχούλας Γεώργιος, Καλυβιώτης Αδελφοί του Χρ., Καλυβιώτη - Λούπα πηγή, Κατσαρού - Μαουρουμάτη Ρήνα, Παπαμιχαήλ Ευαγγελία, Χαριστός Νικόλαος (καθηγητής), Ξανθού Αλεξάνδρα, Καρομίχος Αστέριος του Ιωαν., Κοσμίδης Ευριπίδης, Σακαλή - Μπάλλα Τούλα, Μαδένα Ευλαλία του Ιωαν., Κωνδούνης Κων/νος, Τσακνάκης Γεώργιος, Κωδούνης Μιχαήλ.

Από 4.000 δρχ. Μπιλούκας Αθανάσιος, Παπαϊωάννου Σουζάνα.

Από 3.500 δρχ. Σαμαράς Ιωάννης του Κων. Σατραζάνης Δημήτριος.

Από 3.000 δρχ. Κυράτσος Δανιήλ, Καραμίχου Χρυσή Βαράνος Κων/νος του Ιωαν., Ιερέας Καϊμάκης Βασίλειος, Ξηράδας Αλέκος, Μήτσιου - Αρσένη Δάφνη, Μορφουλά Μαρίκα, Βαράνου - Σιδέρη Ελένη, Βασιλοπούλου Αντιγόνη, Κυρουδής Βασίλειος, Κουρούπας Νικόλαος, Ζυγούρης Γεώργιος του Ν., Βαλιάσης Θωμάς, Κουϊμπτζής Αστέριος, Ρουκάς Νικόλαος, Τσατσάρωνης Αστέριος, Κυράτσος Δημήτριος, Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Χατζηγεωργίου Αθηνά, Μπάντος Νικόλαος, Δέλιος Κων/νος, Τριανταφύλλου Περσέας, Γεωργάκας Γεώργιος του Ιωαν., Παπαχρήστου Δημήτριος, Κοσμαδάκη - Νίκου Σουλτάνα, Ζάπρη - Σπυρούλη Φωτεινή.

Από 2.550 δρχ. Προσωπικό Μαθητικής Εστίας Αρναίας.

Από 2.500 δρχ. Τρικκαλιώτη Σταμούλα του Γεωργ., Νεραντζιάς Γεώργιος του Κων/νου.

Διδάσκουν και διευθύνουν, το ανδρόγυνο ήδη Βασίλης και Γιώτα Κокκαλιάρη. Πάντα η εργασία που προσφέρουν, οι παράπρω μουσικοί μας, τόσο στην παιδική χορωδία, όσο και στην μικτή τετράφωνη χορωδία μας, είναι εντελώς δωρεάν.

Έτσι από την παιδική χορωδία, θα έχουμε ταλέντα, που αργότερα θα πλαισιώσουν την άλλη χορωδία των μεγάλων.

Η Εταιρεία μας ευχαριστεί θερμά τους δυο μουσικούς μας, που ανέλαβαν και αυτό το βάρος και την ευθύνη για τη δημιουργία της παιδικής χορωδίας.

Επίσης ευχαριστούν τον Δήμο Αρναίας για την παραχώρηση της αίθουσας, που γίνονται οι πρόβες των χορωδιών.

Τέλος ευχαριστεί όλα τα παιδάκια που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα καθώς επίσης και τους γονείς τους, που τα επέτρεψαν να λάβουν μέρος σ' αυτή την προσπάθεια.

Τελειώνουν οι εργασίες του παλιού Σχολείου - Δημαρχείου

Απ' ότι βλέπουμε και πληροφορούμαστε, οι εργασίες αναστήλωσης του παλιού Σχολείου και μετατροπή σε Δημαρχείο, φθάνουν στο τέλος τους. Ήδη τοποθετήθηκαν τα κεραμύδια, μπήκαν όλα τα κουφώματα, γίνονται οι εξωτερικές σκάλες, όπως ήταν παλιά (παραδοσιακές) και πλησιάζει προς το τέλος και η διαμόρφωση της πλατείας «χοροστάσι», απ' έξω από το παραδοσιακό πλέον Δημαρχείο Αρναίας. Οι αρμόδιοι μας λέγουν ότι πιθανόν η νέα δη-

μοτική αρχή, να αρχίσει την τετραετία της μέσα στο νέο δημοτικό κατάστημα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1956

Οι Απόφοιτοι του Γυμνασίου Αρναίας έτους 1956 ενίσχυσαν με το ποσό των 50.000 δρχ., τη Σχολική Επιτροπή Λυκείου Αρναίας, για την κάλυψη μέρους της δαπάνης αγοράς φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

Δωρεά

Στη μνήμη της μητέρας τους Γλυκερίας Παπαγεωργίου, χήρας του Ανέστη, τα παιδιά της δωρίζουν στην Εταιρεία μας το ποσό των 5.000 δραχμών, και στο Δήμο Αρναίας για την κατασκευή του νέου Νεκροταφείου το ποσό των 30.000 δραχμών. Τους ευχαριστούμε.



Από τις εργασίες του Νέου Δημαρχείου Αρναίας (σκηνή από το «φιλοδώρημα των μαστόρων»).