

Μ Ν Η Μ Ε Σ

Ὁ δοξδιμος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ,
Ἀβραμῆριου καὶ Ἀγίου Ὄρους
ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Γράσει ὁ Στέφανος Κότσιανος

Ἦταν πράγματι μέγας καὶ σεπτὸς ἱεράρχης ὁ δοξδιμος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ καὶ Ἀγίου Ὄρους κυρὸς Σωκράτης. Ἐπιτυπώσαζε τὸν συνομιλητὴν του μὲ τὴν βιβλικὴν του φησιολογίαν καὶ ἐπεβάλλονταν ἀμέσως σ' αὐτόν μὲ τὴν ἀπλότητά του, μὲ τὴν σεμνότητα τοῦ ἔθους του, μὲ τὸ φῶς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς καλωσύνης ποῦ ἀκτινοβολοῦσε. Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν σοφίαν του καὶ μὲ τὴν ἀπερνωσύνη τῶν γνώσεών του, γιατί ἦταν κληρικὸς μὲ πολυῆρη ὄρφανη καὶ ἀριώτατη θεολογικὴ κατάρτιση.

Αἰσθανόμενα βαθύτατο σεβασμὸν γιὰ τὸν ἀειμάρτυρα αὐτόν Δεσπότη ποῦ ἀσφαλῶς δέν ἦταν συνηθισμένη μορφή. Καὶ περαστικὸς ἀπὸ τὴν Ἀρναία κατηύθυνα πάντοτε τὰ βήματά μου σὲ ἀπείρητο ἐνδιαίτημα του γιὰ νὰ τοῦ φιλήσω εὐλαβικά τὰ χεῖρα.

Μὲ δέχθηκε προσηνέστατα γιὰ τελευταία φορὰ τὸν Δῶγουστο τοῦ 1939 καὶ μὲ κράτησε πολλήν ὥρα κοιτάζοντάς μου γιὰ νὰ θίξω ἢ στή συνομιλία μας πολλά θέματα. Βαθειῶς ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν συνάντησιν ἐκέλευν χάραξα, σκιαγραφώντας τὸν ἀειμάρτυρα Ἱεράρχη, λίγες γραμμὲς ποῦ δημοσίευσα στὸν «Ἡρωτοπόρο» στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (φύλλο 20 Σεπτεμβρίου 1939). Μὲ συγκίνηση πολλήν τίς παραθέτω αὐτοῦσιες πρὸς κάτω σὴν μικρὴ συμμετοχὴ μου στὴ μνήμην τοῦ Κυροῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ Ἀγίου Ὄρους καὶ Ἀβραμῆριου Σωκράτους στὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ «Σωκράτεια 84».

I

Ἔχω τὴν εὐτυχία νάχω τελευταίως μιά ἐκτεταμένη συνομιλία μὲ τὸν ἐκλεκτόν αὐτόν Ἱεράρχη τὸν κ.κ. Σωκράτη.

Κληρικὸς μὲ βαθεῖα ὄρφανη, μὲ πλούσια ἠθικὰ προσόντα, μὲ σπάνια θεολογικὴ συγκρότησιν.

Ἀλλὰ καὶ κάτι περισσότερο, λίγο σπάνιο γιὰ τὸ Κλῆρο μας σήμερα: Πέραν τῶν στενῶν ὁρίων τῆς θεολογίας, εἶναι ἐγκρατέστατος στὴν Ἱστορίαν τῶν θρησκευμάτων, στὴν ψυχολογίαν τῆς θρησκείας καὶ στὴ φιλοσοφίαν τῆς.

Μιά ἐμβριθὴς ἀνάλυσιν τῶν γνωμῶν του γιὰ τὴν φύσιν τῆς Χριστιανι-

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 31

Έν Θεσσαλονίκη τῆ..... 197.....

Τηλ. 271.491

κῆς θρησκείας, τὴν ἀλήθειά της καὶ τὴν ἀξία της γιὰ τὸν ὅλο πνευμα-
τικό βίο, ἀποτυπωμένη στή "Χριστιανική Ἠθική" του Βεβλιό του καλῆ
ἀξιόλογο-καὶ σέ μιά σειρά ἄρθρων του πού ἐκδόθηκαν σέ τόμο ἐσχάτων,
μ' ἔκα'αν ἐξαιρετική ἐντύπωση.

Ἀλλά παράλληλα πρὸς τὰ προτερήματα του αὐτά ἐμφανίζεται ὁ
Μητροπολίτης Σωκράτης καὶ ὡς ἄνθρωπος τῆς δράσεως μὲ συνείδηση τῆς
κοινωνικῆς ἀποστολῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἐκπῆρε ἀκμάτος ἐργάτης
κάθε ἐκπολιτιστικοῦ ἔργου στήν περιφέρειά τῆς Ἀρναίας καὶ δικαίως
ἀπέσπασε ἀμέριστη τὴν ἐγγνωσμένη του πεινῶν τελευταίος του
δωρεῶν-παράδειγμα πρὸς ἐπίσημα γιὰ τὴν, μὲ δαπάνες του, σύσταση τῆς
Φιλαρμόνικης καὶ γιὰ κατασκευή λουτρῶν στήν Ἀρναία ἀπαδεικνύουν τὴ
φωτισμένη του ἀντίληψη καὶ τὴν εὐρύτητα τῶν ὀριζῶντων του.

Κατὰ τὴν συνάντησή μας αὐτῆ ὁ διαπρεπὴς αὐτὸς λειτουργὸς τοῦ
ὕψιστου Μοῦ ἐίλησε μὲ ζέση γιὰ τὸ θέμα τῆς συγγραφῆς τῆς Ἱστορίας
τῆς Χαλκιδικῆς. Τὸν λυπεῖ κατὰκαρδία τὸ γεγονός ὅτι ἡ Χαλκιδική, μὲ
τὸ σπουδαιότατο ρόλο πού διεδραμάτισε στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα, μὲ τὴν
ἐνδιαφέρουσα ζωὴ τῆς κατὰ τὴν Φραγκοκρατία, μὲ τὴν ἀξιόλογη ἀράση-
της στάς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τὴ σπουδαία συμβολή της στοὺς
ἐπαναστατικούς γιὰ τὴν ἐλευθερία ἀγῶνες, δέν βρῆκε ἀκόμα τὸν Ἱστο-
ρικό της.

Ἔιχε πρὶν ἀπὸ πολλά ἔτη ὁ ἕξδιος Μητροπολίτης ἀναλάβει τὴν
πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἐκδόση ἑνὸς ἑπτατομίου "Ἡμερολογίου" ὅπου θὰ συγ-
κεντρονῶτανε κάθε τί τό σχετικὸ μὲ τὴν Ἱστορία, τὴν Λαογραφία κλπ
τῆς Χαλκιδικῆς-Μάλιστα ἐκδόθηκε κι ἔγα τεύχος-ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ προ-
σπάθεια αὐτῆ ἢ τόσομ ἐπαινετῆ δέν βρῆκε τὴν ὑπεστήριξιν πού ἔπρεπε
καὶ δέν ἐκαρπώθηκε.

"Ἐχομε ὅλοι τὴν ὑποχρέωση, μῶν τόνισε, νὰ ἐρευνήσῃμε γιὰ
τὴ συλλογὴ στοιχείων καὶ νὰ τὰ φέρνουμε στήν δημόσια ὄψη. Αὐτὰ θὰ
ἀποτελέσουν τὰ πρῶτα ὕλικά μὲ τὰ ὅποια θὰ ὀρθωθῆ τὸ ὀικοδόμημα τῆς
Ἱστορίας τῆς Χαλκιδικῆς. »

Καὶ νομίζω πὸς ἡ γνώμη αὐτῆ τοῦ σεβασμίου Ἱεράρχη πρέπει νὰ
ἀπευθυνθῆ ὡς ἐκκλήση ἀπὸ τῆς στήλης τῆς ἐφημερίδος σας πρὸς ὅλους
τοὺς Χαλκιδικιώτες. »

II

Πρέπει νὰ συγχαρῆ κανεὶς θερμότερα σῆμερα τὸ Δῆμο Ἀρναίας,

