

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Διὰ τόν κύριον Δήμαρχον Πολυγύρου.

I

Ὁ οἰκισμός ὀνομάζεται " Καλύβες". Αἱ ὀνομασίαι " Καλύβαι" ἢ "Καλύβια" οὐδέποτε ἐχρησιμοποιήθησαν ἐν τῇ ροῇ τοῦ χρόνου καί ἡ εἰς τήν εἴσοδον τοῦ οἰκισμοῦ πινακίς μέ τήν καθόνησον ἀνεγγραφή " Καλύβαι" πρέπει νά ἀντικατασταθῇ.

II

Ἔως τήν θέσιν τοῦ οἰκισμοῦ αὐτοῦ (καί ἐβδικοῦτερον εἰς τήν τοποθεσίαν τήν καλουμένην σήμερον Μολυβόπυργος) καί εἰς τόν μυχόν τοῦ Τορωναίου κόλπου ἔκειτο ἡ ἀρχαῖα Μηκύβερνα (μέλιστα ἀπ' αὐτῆς ὁ κόλπος ἐκαλεῖτο καί Μηκυβερναῖος).

Ἡ Μηκύβερνα (ἣτις ὑπῆρξε ἀποικία τῶν Χαλκιδέων ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων), ἐλευθέρα μέχρι τῶν Περσικῶν πολέμων ἠναγκάσθη νά ὑποκύνη εἰς τόν Περσικόν ζυγόν, μέλιστα δέ, ὡς ἀναφέρει ὁ Ἡρόδοτος, παρεχώρησε στρατόν καί πλοῖα εἰς τόν Ξέρξην τῷ 481 κατὰ τήν διάβασιν τοῦ στόλου του.

Μετά τούς Μηδικούς πολέμους ἐγένετο φόρου ὑποτελής εἰς τούς Ἀθηναίους καταβάλλουσα τόν σχετικόν ὑπό τοῦ Ἀριστείδου ὀρισθέντα φόρον.

Κατὰ τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον κατελήφθη ὑπό τῶν Ὀλυνθίων (421 π.χ.) κατόπιν ἐπιδρομῆς (καίτοι ἐφρουρεῖτο ὑπό τῶν Ἀθηναίων) καί ἔκτοτε ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς λιμὴν τῆς Ὀλύνθου.

Παρέμεινε ἡ Μηκύβερνα ὑπό τούς Ὀλυνθίους μέχρις ὅτου ἐν ἔτει 349 π.μ. κατελήφθη (μετά τῆς Τορώνης) ὑπό τοῦ Φιλίππου, διό προδοσίας ἔσωθεν. Κατεστράφη ὑπό τοῦ Φιλίππου μετ' ἄλλων 32 πόλεων καί δέν ἀναφέρεται ἔκτοτε ὑπό τῶν ἀρχαίων συγγραφέων.

Ἄς σημειωθῇ ὅτι ἡ Μηκύβερνα ἀπεῖχε τῆς Ὀλύνθου περί τούς 20

- 2 -

σταδίου καί ἦτο τό ἐπίνειον αὐτῆς.

Ἄκρόπολις τῆς Μηκυβέρνης ἦτο ὁ λοφίσκος ὁ κείμενος σήμερον εἰς τήν παραλίαν τοῦ Μολυβοπύργου καί παρά τό κτῆμα Παλαμίδου εἰς τό ὄροπέδιον τοῦ ὁποίου κατὰ τήν κατοχήν οἱ Γερμενοβούλγαροι προέβησαν εἰς δοκιμαστικές ἀνασκαφάς. Ἡ ἀκρόπολις γέμει θραυσμάτων ἀγγείων ἐμφανιζομένων ἰδίως μετὰ τὰς βροχάς.

Τό ὄροπέδιον τοῦτο ἐκτάσεως 12 στρεμμάτων, ἀπηλλοτριώθη τῷ 1972 ὑπό τοῦ Δημοσίου διό τήν διενέργειαν ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν.