

Επιστολές αναγνωστών

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΓΡΑΦΕΙ
ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ



Προς τον
«Ελληνικό Βορρά
Θεσσαλονίκη

Τά έργα Πουλιανού

Ο κ. Κ. Δημητρόπουλος κάτοικος Αθηνών γράφει:

«Καθηγητής της Θεσσαλονίκης σε όμιλία του σχετική με τό «κρανίο των Πετραλώνων», εκτός των άλλων ανέφερε ότι: «ό Ισχυρισμός του κ. Πουλιανού, πως η Ελλάδα είναι ο τόπος δημιουργίας του ανθρώπου, στερείται επιστημονικής βάσεως»

Παρακολουθώντας από μακρού με αύξανόμενο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του κ. Πουλιανού, ούδέποτε θυμάμαι να ανέφερε αυτός ως μοναδικό τόπο δημιουργίας την Ελλάδα. Εκτός τούτου τό απόλυτο και θριαμβευτικό τό ύφος της ανακοινώσεως του κ. Μελέντη φαίνεται σάν να έχει γιά μόνο του στόχο τά έργα του κ. Πουλιανού. Γιατί άραγε; Μήπως επειδή ό πανταχόθεν βαλλόμενος Πουλιανός κατάφερε, από τό 1958, μελετώντας τούς έκπατρισμένους (και από πολλούς άμφισθητούμενους) Βορειοέλληνες της Τασκένδης, να άποσπάση, μέσα από την παλιά κοιτίδα του Παιουλαϊσμού (τήν Μόσχα), την άνεπιφύλακτη άναγνώριση της φυλετικής μας ταυτότητας έκ μέρους της ίδιας της ρωσικής επιστήμης!

Μήπως επειδή, παρά την παχυλή άδιαφορία των μακαρίων κρατικών μας όργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, άντέχει ακόμη να εκπροσωπεί (ίδιος έξόδοις) την χώρα στα παγκόσμια άνθρωπολογικά συνέδρια, όπου και έδρες τιμητικές γιά την πατρίδα μας καταλαμβάνει! Μήπως επειδή άγνώνοντας τις «έπί βανδαλισμού» έπικείμενες κυρώσεις του καθηγητού κ. Πλάτωνος προσέφερε, μαζί με τούς συνεργάτες του με χέρια ροζιασμένα στην χώρα μας τό μοναδικής όργανωσης σήλαιο - μουσείο των Πετραλώνων!

Μήπως επειδή θά είναι ό μόνος μας ίσως ίκανός να άνतिकρούση με μαθηματικές άποδείξεις τά έπόμενα «συμμαχικά» πάρθια θέλη πού από χείλη Κίσιονγκερ ή Καναδών «άνθρωπιστών» θά έκτοξευθούν σίγουρα και πάλι γιά χάρη της «Μακεδονικής μειονότητας» κατά την έπόμενη κρίσιμη γιά τά έλληνοτουρκικά ώρα (όταν οι καθέδρες θά άρκοούνται στην φέρουσα κόσμον σιγή)!

Και τέλος άλήθεια, γιατί από τό 1958 (ύπέροχο πανευρωπαϊκό μας ρεκόρ) χηρεύει και δέν προκηρύσσεται ή έδρα της Άνθρωπολογίας; Δέν φάνηκαν ακόμα στον όριζοντα οι κατάλληλοι;»

Οικόπεδα - σκουπιδότοποι

Ο κ. Δημ. Σιμπόπουλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης γράφει:

«Υπήρχε κάποτε διαταγή πού ύποχρώνε τούς ιδιοκτήτες να περιφράσσουν τά άκάλυπτα οικόπεδα, ώστε να μή γίνονται άποθήκες σκουπιδιών και άλλων άσχημιών πού να παρουσιάζουν άδη ή εμφάνιση.

Δέν έξέρω άν ισχύει αυτή ή διαταγή και δέν εφαρμόζεται. Τώρα με την κατεδάφιση πολλών παλαιών οικοδομών βλέπουμε τά οικόπεδα να μένουν άφρακτα με όλα τά περιεχόμενά τους, τούβλα, κεραμίδια, ξύλα, παντζούρια, πόρτες, τζάμια άλλα έπιπλα ξεχαρβαλωμένα και τώρα με την συμπλήρωση των σκουπιδιών από τούς περιοίκους πού βρίσκουν εύκολο τρόπο άπαλλαγής των με την σφαλερή ιδέα ότι έτσι γλυτώνουν από την μόλυνση του περιβάλλοντός τους, ενώ άκριβώς γίνεται τό αντίθετο. Με την άποξήραση των μικροβίων πού αλωρούνται στην άτμόσφαιρα μολύνουν ακόμη περισσότερο τό περιβάλλον».

Ο κ. Στεφ. Χρυσίδης, γράφει:

«Χρόνια τώρα, και σε όλες τις άλληπάλληλες εκδόσεις του τηλεφωνικού καταλόγου του Ο.Τ.Ε. γιά την κεντρική Μακεδονία έπαναλαμβάνεται τό ίδιο σφάλμα στο τμήμα του καταλόγου πού άφορά την Χαλκιδική. Διαβάζουμε: Κατάλογος περιοχής «ΝΙΚΗΤΑ», κατά λογος περιοχής «ΣΥΚΕΑ».

Άλλά ούτε Νικητήν ούτε Συκεάν έχει ή χερσόνησος της Σιθωνίας. Υπάρχουν σ' αυτή μόνον οι κωμοπόλεις Νικήτη και Συκιά. Πολλές φορές διετύπωσα στους άρμοδίους στη Χαλκιδική τις παρατηρήσεις μου αυτές αλλά στού κουφού την πόρτα δσο θέλεις θρόντα.

Έλπίζω τούτη τή φορά να άκουσθει ή φωνή μου - έφ' δσον «έκπέμπεται» από τις στήλες της έγκρίτου έφημερίδας σας - και να διορθωθεί τό λάθος (πού δημιουργεί άρκετά ζητήματα) στην έπομένη έκδοση του καταλόγου».

Σ.Σ. Ο κατάλογος του ΟΤΕ χρησιμοποιεί τις έπίσημες όνομασίες των άνωτέρω κωμοπόλεων της Χαλκιδικής και όχι τις καθιερωμένες όνομασίες.