

✱ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ✱

Μιά μαθητική ἐκθεση

Με πολὺ ἐνδιαφέρον διαβάζω τις μαθητικὲς ἐκθέσεις καὶ ἰδίως ἐκεῖνες ποὺ γράφονται στὸ σχολεῖο μὲ θέματα ποὺ δίνονται στὴν ἀρχὴ τοῦ μαθήματος. Πολὺς ἀπὸ αὐτὲς φανερώνουν μάλιστα ἰδιαίτερη, μόρφωση βαθύτηρη καὶ λογοτεχνικὴ φλέβα.

Καταχωρῶ πῶς κατω μιά τέτοια ἐκθεση ποὺ μ' ἔκανε ξεχωριστὴ ἐντύπωση.

Εἶναι τῆς μαθητρίας ΣΤ' τὰς ξης τοῦ Δημοτικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου: Λίνας Ἀθ. Ἀναγνωστάρα

Τὸ κρυφὸ Σχολεῖο

(Διασκευὴ)

Βράδυ! Χρόνια Τουρκοκρατία! Τὸ φεγγαράκι φοράει τὸ πρῶτο του στενὸ φόρεμα καὶ ἡ φωνὴ τοῦ γκιῶν ἄκουει τὸν ἀντίλαλὸ τῆς μέσα στὴν θεοσκοπέτινη νύχτα.

Αἰμοβόροι Τούρκοι γυρίζουν μήπως βροῦν κανένα ἀνέλπιστο πλιάτσικο. Δειλοὶ βηματισμοὶ ἀκούγονται σ' ἐνα στενὸ τῆς Ἀθήνας. Εἶναι βήματα παιδιοῦ μικροῦ. Μὲ φόβο προχωρεῖ καὶ βγαίνει ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. Ποῦ πηγαίνει ἀραγε; Σ' ἓνα λοφίσκο ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη ἐκεῖ πάνω βρίσκεται μιά ἐκκλησοῦλα. Οἱ σταυροὶ τῆς ἔχουν ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τὰ λερωμένα χέρια τῶν Τούρκων. Ἄς ἀκολουθήσουμε τὸ σκλαβόπουλο, ποὺ μπήκε στὸ ἐρημοκλήσι.

Κάθισε δίπλα ἀπὸ τέσσαρα ἄλλα παιδιά. Μέσα στὴν ἐρημωμένη ἐκκλησοῦλα δυὸ καντηλάκια στέλνουν τὸ ἀμυδρὸ τοὺς φῶς στὸ ἀναγνωστικὸ βιβλίον τῶν παιδιῶν, τὴν ὀχτήνηχο. Μέσα στὶς ἀκτίνες τῶν λίγων κανδηλιῶν ζοῦν γιὰ λίγο ἐλεύθερες οἱ ψυχὲς τῶν πέντε σκλαβωμένων παιδιῶν, ποὺ τίς τρέφει ἡ ἐλπίδα πῶς μιά μέρα ὁ Θεὸς θὰ τοὺς χαρίσει τὸ πολυτιμότερο καὶ ἀπ' αὐτὴ τὴ μάνα, τὴν τρανὴ λευτεριά. Μέσα ἐκεῖ βλέπουν καὶ νιώθουν τὴν κατάντια τῆς πατρίδας τοὺς, πῶς ἦταν. πῶς εἶναι καὶ πῶς πρέπει νὰ γίνῃ Ἡ τύχη τῶν ἀνήλικων παιδιῶν μοιάζει μὲ τὴν τύχη τοῦ Χριστοῦ μας, Στὸν Γολγοθᾶ ὁδήγησαν οἱ Ἑβραῖοὶ τὸ Χριστὸ καὶ στὸ Γολγοθᾶ τῆς ἀγροματοσύνης οἱ Τούρκοι τὰ ἀνήλικα Ἑλληνόπουλα. Στὴν ἀβυσοσὸ ὁδηγήθηκαν οἱ κακοῦργοι Ἑβραῖοι, στὸν ἀβυσοσὸ ὁδηγήθηκαν καὶ τὰ χέρια τῶν Ὀθωμανῶν, ποὺ βάψαν οὕτῃ τὴ γῆ μὲ χριστιανικὸ αἷμα. Τόση εἶναι ἡ σιγολιά, ποὺ σοῦ δίνει στὸ λαίμω πνιγμοῦ θηλεία. Μιά γλυκερὴ μελωδία ἀπὸ στόματα ἀγγέλων παρηγορεῖ τίς θλιμένες καρδιὲς τῶν Ἑλληνόπουλων. Τὸν ἀντίλαλὸ τῆς ἀκούγει ἡ φωνὴ τοῦ γερο—δασκάλου, ποὺ λέει λόγια πραγματικὰ προφητικὰ: «Μὴ σκιάζεστε στὰ μαυροφώρα σκοτάδια. Μιά μέρα τὸ κῆμα θὰ φάει τὸ βράχο καὶ θὰ σπάσει τὰ δεσμὰ τῆς ἡ Ἑλλάδα».

ΛΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

Στ' τάξη Δημοτικοῦ

W —