

Μέ άφορμή μιά τελετή

17. 4. 79

Η Βράβευση τού ἀνθρώπου

‘Ο θείος προορισμός καί ἡ φθαρτή μοίρα του. Τά δρια τῆς κακίας. Ποιό ἔργο του προθάλλεται περισσότερο

Είναι ψυχικό λουτρό τό νά παραστεῖ κανένας στήν τελετή βραβεύσεων τῶν Ροταριανῶν Ομίλων Θεσσαλονίκης, πού ἔγινε παράδοση κάθε χρόνο. Και τοῦτο γιατί μέ τήν προβολή τῶν ἔργων καί τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν βραβευομένων, δημιουργεῖ μέσα στήν σκέψη του καί τήν καρδιά του τήν εἰκόνα μᾶς ἄλλης κοινωνίας ἐνός ἄλλου εἴδους ἀνθρώπων, σήμερα πού δέν τήν περιγράφει κανένας ἄλλος θεσμός καί κανένα ἀπό τά μέσα τῆς μαζικῆς ἐνημερώσεως.

Στήν ἐποχή, πού ἔχουμε φτάσει σήμερα, τό νά κάνει ὁ ἀνθρώπος τό καθήκον του, δπως νοεῖται ὑπό τήν τελειότερη καί εὐγενέστερη ἔννοια τῆς λέξης αὐτῆς, εἶναι κάτι τό ἔξαιρετικό. Σέ μερικές περιπτώσεις πλησιάζει τό ἔξασιο.

Δέν διφεύλεται ἡ τάση αὐτή ἡ τόσο αὐτοποδεικτή καί τόσο συνηθισμένη, πού τείνει νά γίνει κανόνας ζώῆς, στήν μετριοφρούνη ἔκεινων, πού ἐνσαρκώνων στίς πράξεις τους τήν θεία φύση τού ἀνθρώπου. Οφείλεται περισσότερο στό γεγονός διτί οι πράξεις τῆς κακίας γίνονται ταχύτερα καί εύρυτερα γνωστές ἀπό τίς χειρονομίες, πού διακρίνουν τούς ήρωές τους, πού πλάστηκαν σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα καί τήν ὄμοιόση τού Θεοῦ. Οφείλεται ἵσως περισσότερο στήν ἀνθρώπινη φύση νά διαδίδονται ἐντονότερα οι κακίες καί λιγότερο ἡ τέλεση τού καθήκοντος καί ἡ εύποιία. Ο τύπος καί τά ἄλλα μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν τήν τάση — καί τοῦτο εἶναι φυσικό — νά προθάλλουν τίς κακές πράξεις, τά ἔγκλήματα, πού ἀποτελοῦν τήν ἔξαίρεση καί δχι τόν κανόνα στήν κοινωνική συμβίωση. Καί δμως εἶναι πραγματικά ἔξαίρεση ἡ κακία, στήν ἐποχή μας, πού φτάνει στά δρια καί καμιά φορά προχωρεῖ στίς σφαίρες τῆς κακουργίας. Αλίμονο ἔταν κανόνας. Άλλα δυστυχώς προθάλλεται περισσότερο. Θά πρέπει ἵσως ἡ προβολή τούτη νά γίνεται σέ τρόπο, πού νά μή δημιουργεῖ στήν ψυχή τού πληροφορούμενου κατάλοππα γιά νά θρέψουν κίνητρα γιά μίμηση.

Αντίθετα ἡ προβολή τῶν καλῶν πράξεων πρέπει νά στρέφεται πρός τόν σκοπό αὐτόν. Καί αὐτό ἀποτελεῖ τό βασικό αίτιο γιά τήν βράβευση, πού στήν κυριολεξία δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ παρουσίαση στό προσκήνιο ἐνός ἀνθρώπου, πού ἔνοιωσε μέσα στήν ψυχή του καί τήν σκέψη του τό κάλεσμα τού οὐρανού καί ὥθησε τήν δράση τους στήν καθημερινή ζώη νά στραφεῖ πρός τήν πραγματοποίηση τῶν ὀραιότερων ίδαινων, ἔκεινων, πού διακρίνουν τον ἀνθρώπο ἀπό τά ζώα καί ἐπαληθεύουν τήν ὀραιότερη ρήση, πού ἀφήσει σάν θαυμάσια κληρονομία στήν ἀνθρωπότητα δ μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος Ζάν Ζάκ Ρουσώ: «Τό κάθε τί πού θγαίνει ἀπό τά χέρια τού πλάστη εἶναι καλό».

Καί στό συμπέρασμα αὐτό δῆμητή θηκε δποιος παρακολούθησε τήν προχθεισνή τελετή. Ποιός δέν συγκινήθηκε, δταν ἄκουσε νά ἐπαναλαμβάνονται τά λόγια τῆς γυναίκας, πού είχε ἔγκλωσθεί στά ἔρεπτα τῆς

μοιραίας πολυκατοικίας τήν βραδιά τῶν σεισμῶν καί περιμένοντας τόν θάνατο, ὑποδέχτηκε μέ εύδαιμονία, πού χύνοντας στήν ψυχή τῆς σταγόνα σταγόνα, δσο καί σταδιακές καί βαθμιαίες ήταν οι προσπάθειες τού χωροφύλακα, πού πάλευε ήρωικά γιά νά τήν σώσει;

«Σκεπασμένο τό σῶμα μου μέ μπάζα, είπε μέ τό ἀπλό καί συγκινητικό μεγαλείο τῆς ἐφήμερης ὀναφοράς καί σφηνωμένο τό κεφάλι μου στήν πόρτα καί στήν κολώνα, ἔαντλημένη καί ἀδύναμη νά φωνάξω, γιατί χώματα ἔπεφταν καί μοῦ ἔφραζαν τό στόμα, περίμενα τόν θάνατο ἀπό στιγμή σέ στιγμή, δταν ξαφνικά ἀκουσα μά φωνή νά μοῦ λέει: Σέ βρήκα, κάνε κουράγιο, θά σέ σώσω μέ τήν βοήθεια τῆς Παναγίας, παρ' δλο δτι κινδυνεύει η ζωή σου. Ανοιξά τά μάτια μου καί είδα ένα χωροφύλακα, πού προσπαθούσε νά μέ σώσει. Τού χρηστάω πολλά, τού χρωστάω τή ζωή μου».

Αν καὶ δύσκολα οἱ φράσεις αὐτές μπορεῖ ν' ἀποδώσουν τή φρίκη καί τήν ἀγωνία τῶν τρομακτικῶν ἔκεινων στιγμῶν, προθάλλουν στό ἔπακρο τό μεγαλείο καί τήν δξία τῆς ἀνθρωπιάς στήν καλύτερη ὥρα τῆς. Ομως, λίγοι πρόσεξαν τή στιγμή αὐτή πού δξίζει δσο καί δλη. Η ζωή καί οι περισσότεροι ἀσχολήθηκαν μέ τήν εύκολη κριτική. Άλλα τό νά καταφύγεις στήν τελευταία, εἶναι σάν νά προχωρεῖς σ' ένα εύκολο καί δχι ἀπόλυτα καρποφόρο κήντρο, ἐνώ τό νά προθάλλεις τήν εύποιία καί τήν ὑπόστασή τῆς στίς δραματικότερες στιγμές, προσφέρεις ένα αιώνιο παράδειγμα πού συμβάλλει στή δημιουργία τῆς ὀραιότερης δρετῆς γιά τόν ἀνθρώπο, τῆς ἀνθρωπιάς, τῆς δρετῆς πού δξιογεί κατά τόν πληρέστερο τρόπο τήν υπαρξή του στή γῆ.

Ετοι ένα πληθυς ἀνθρώπων παρήλασαν στήν προχθεισνή τελετή. Εχουν δλοι ἀπασχολήσει τήν ἐπικαιρότητα πολύ λιγότερο ἀπό τούς ἀντίποδές τους. Εχουν δλοι, δμως, προσφέρει καί ἀπό ένα λιθαράκι. Άλλος μικρό καί ἄλλος μεγάλο, γιά νά δημιουργηθεῖ ἡ είκόνα πού πρέπει νά κυριαρχεῖ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη στήν ἐποχή μας. Είναι ἡ είκόνα τῆς ἀνθρωπιάς, μᾶς ἀνθρωπιάς πού δέν πρέπει νά δρκεῖται στήν «έλαχιστη στιγμή» δπως τήν δρίζει δ θουκιδίδης στόν ἐπιτάφιο τού Περικλῆ, ἄλλα ἀπεκτείνεται, τοιλάχιστον γιά ἔκεινους πού τήν παρακολουθοῦν, καί ἀγκαλιάζει δλοις τούς ἀνθρώπους, δλοις τού κόσμου. Η ιστορία, ἔγραψε δ Βικτώρ Ούνκω, ἀρνεῖται νά καταγράψει τό ἔξασιο. Η ἀνθρώπινη ψυχή δχι μόνα τό καταγράφει, ἄλλα καί συγκινεῖται ἀπ' αὐτό «καὶ πάλλεται μέ τίς χλιες φωνές σάν ένα λαμπτό ήχει», δπως είπε δ Ίδιος δ συγγραφέας. Αν λοιπόν μια τελετή ἔδωσε ἀφορμή γιά σκέψεις ἐποικοδομητικές πού δῆμητην τόν ἀνθρώπο σέ σφαίρες πού δνάγονται στή θεία ἀποστολή του καί δχι στή φθαρτή του μοίρα, τότε δξίζει τόν κόπο.