

ΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ



ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

«ΠΑΝΧΑΛΚΙΔΙΚΩΤΙΚΟΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Όλοι μαζί για
την προκοπή
του Συλλόγου
μας και του
Τόπου μας

Αριθ. Φύλλου 11

Γραφεία: Μαυροκορδάτου 7 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 3617.705 Τ.Τ. 106 78

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Όπως γνωρίζετε στις 13 Απριλίου ε.ε. έγινε Γενική Συνέλευση για τη λογοδοσία του απερχόμενου Διοικ. Συμβουλίου και εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στην αρχή έγινε λογοδοσία για τη δραστηριότητα του Δ.Σ. και την οικονομική διαχείριση μέχρι της παραμονής 12.4.86.

Η Συνέλευση ενέκρινε τη διαχείριση. Ο απερχόμενος Πρόεδρος και το Δ.Σ. ευχαρίστησαν τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για την αμέριστη και πρόθυμη συμπαράστασή τους στις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου και την ενίσχυσή του. Ως πρόγραμμα οι υποψήφιοι ανέπτυξαν κυρίως την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης ώστε ν' απαλλαγεί ο Σύλλογος από τα μεγάλα έξοδα ενοικιασμένου γραφείου, καθώς και την τροποποίηση του Καταστατικού ώστε να εκσυγχρονιστεί και να κάνει το σύλλογο πιο ευκίνητο στη δραστηριότητά του. Παρεκάλεσαν δε τα μέλη και τους φίλους να συνδράμουν την προσπάθεια για την αγορά γραφείου, έδειξαν δε προθυμία πάνω σ' αυτό.

Στη συνέχεια η Συνέλευση σε νόμιμη απαρτία προέβη σε εκλογή Διοικ. Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για το Δ.Σ.

τακτικά μέλη εκλέχθηκαν οι Σταύρος Ι. Βούλγαρης, Νικόλαος Κακλαμάνος, Λαλιώτης Θανάσης Μ., Μανασσής Μάνος, Μπότσης Νίκος, Στεφανής Κώστας και Τάμπαρα Ι. Ζωή. Αναπληρωματικά μέλη οι Κατσούλη - Τσελέντη Ευγενία, Ρίμπας Γιώργος και Φόρας Δημ. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή τακτικά μέλη εκλέχθηκαν οι Λάσκου Γιαννούλα και Μπόϊκος Αριστείδης, αναπληρωματικά οι Τσόχας Αγγ. Γιώργος και Παπανικολάου Θανάσης.

Το νέο Διοικ. Συμβούλιο συνεδρίασε στις 17 Απριλίου συγκροτήθηκε σε σώμα δε, ως εξής:

Μπότσης Νικ., Πρόεδρος, Μανασσής Μάνος Α' Αντ)δρος, Κακλαμάνος Νικ. Β' Αντ)δρος, Θανάσης Λαλιώτης Ταμίας, Τάμπαρα Ζωή Γραμματέας, Βούλγαρης Σταύρος δημ. σχέσεων Στεφανής Κων, Σύμβουλος εκδηλώσεων.

Επίσης το Δ.Σ. τιμητικώς για την αμέριστη συμπαράστασή της ώρισε την Κατσούλη - Τσελέντη Ευγενία σαν υπεύθυνη στο γυναικείο Τμήμα του Συλλόγου.

Ευχόμαστε να φανούν άξιοι οι εκλεγέντες για το καλό και την πρόοδο του Συλλόγου.



Κός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

1911-1944

Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, δημοσιεύουμε τη φωτογραφία του αείμνηστου Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, ο οποίος από το 1911 μέχρι 1944 εποίμανε το φιλόθηρσκο ποίμνιο της Επαρχίας του.

Θέλουμε να φέρουμε στη μνήμη όσων είχαν την τύχη να ζήσουν από κοντά τον Ιεράρχη, το δάσκαλο, τον άνθρωπο που δίδαξε την αγάπη και την καλωσύνη.

Ιδιαίτερα τις μέρες του Πάσχα η παρουσία του λάμπρυνε τις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας και της Αναστάσεως με τη βιβλική μορφή και την γλυκύτητα της φωνής του. Δεν ξεχνάμε και το κήρυγμα της αγάπης μετά την δεύτερη Ανάσταση στην κεντρική πλατεία της Αρναίας.

Για τη βιογραφία του θα ασχοληθούμε εκτενέστερα προσεχώς.

Μ. Γ. Μ.

Εκδρομή του Συλλόγου

Γνωρίζουμε στα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου ότι προγραμματίσαμε για τις 25 Μαΐου ημέρα Κυριακή ημερήσια εκδρομή στην Επίδαυρο.

Είναι μια εκδρομή που εκτός της όμορφης διαδρομής σε πευκόφυτες περιοχές, συνδυάζει και την ξενάγηση στην Επίδαυρο, που κάτι ξέρουμε. Για το θέατρό της και τις αρχαιότητες και πολλά θα δούμε και θα μάθουμε, ώστε να απολαύσουμε το τερπνό και ωφέλιμο.

Παρακαλούμε όσους θέλουν να μετάσχουν όπως προσέρχονται στα γραφεία μας (Μαυροκορδάτου 7) κάθε Πέμπτη από ώρα 7-9 μ.μ. για να δηλώσουν τη συμμετοχή, καταβάλλοντας και το αντίτιμο των εξόδων, που θα είμεθα σε θέση να γνωρίζουμε τότε, και να λάθουν κάθε πληροφορία σχετική με την εκδρομή. Το πρόγραμμα προβλέπει ξενάγηση στο χώρο της Αρχαίας Επιδαύρου και στη συνέχεια για φαγητό στην παραθαλάσσια ωραία Νέα Επίδαυρο.

Ιδιαίτερες ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν. Προτεραιότητα θα έχουν με τη σειρά των δηλώσεων.

ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 1986

Στασινοπούλου Κω) νιά, Καραγιάννης Θ. Γρηγόρης, Καραγιάννη Ευαγγελία Γρηγ., Τσελέντη - Κατσούλη Ευγενία, Στεφανής Κώστας, Μακρή Λαλιώτου Αλεξάνδρα, Μανασσής - Καντζάβελου Νίκη, Θεοχαρίδης Γιάννης Μιχ., Μήτσου - Μποςίνη, Έλλη, Τάμπαρα Ι. Ζωή, Δασακλή - Τσαμούρη Μαρία, Γιάτας Γιώργος, Στόϊκος Νικήτας, Βούλγαρης Ι. Σταύρος, Στεφανής Χριστόδ., Φόρας Κώστας, Ευσταθιάδης Σπύρος, Λαλιώτης Μ. Κώστας, Λιούτας Ι. Νίκος, Γραβάνη Ελπίδα, Τάμπαρα Ι. Γιώργος, Λαζός Κυριάκος, Τσακνάκη Γ. Ευαγγελία, Κακλαμάνος Τάσος, Φόρα Γαβριέλα, Κακλαμάνου Κων) νιά,

Κοτσαγιάννης Δούκας, Γιατά Ευαθία Πιτούλας Στέρ., Κοκκαλιάρης Γιάννης, Δέκος Κων., Βασιλάκης Νικ., Θεοχαρίδου Ελένη, Κακλαμάνος Δημοσθ., Κακλαμάνου Σοφία, Μπόϊκος Αριστείδης, Φόρας Δημ., Δέκου Ανίκα, Κακλαμάνος Ν. Μιχάλης, Παπαχρήστου Ρωφώ, Μπότσης Γιάννης, Κωνσταντίνου Αναστ., Ρίμπας Γιώργος.

Για το 1985: Γιατάς Γιώργος, Φόρας Κων) νος. * * *

Πλήρωσαν για την εφημερίδα το 1986:

Αγγελής Ι. Εκπολ. Επιμ. Εταιρεία (Συνέχεια στη σελ. 4)

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ Η μοναχική πολιτεία και υιβωτός της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Υπό ΜΑΝΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ, Συνταξ. Δικηγόρου

3ον

Συνεχίζουμε την προϊστορία του Αγίου Όρους. Όπως σε προηγούμενα σημειώματά μας γράψαμε, στη χερσόνησο του Άθωνα υπήρχαν πολλές πόλεις, που αποτελούσαν μαζί με τις άλλες πόλεις της Χαλκιδικής, το μήλο της Έριδας μεταξύ των πολιτειών της νότιας Ελλάδας (Σπάρτης, Αθηνών, Χαλκίδας, Ερέτριας κλπ.). Η διαμάχη αυτή σταμάτησε το 358 π.Χ. όταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος επεκράτησε και έκαμε Άθωνα και Αμφίπολη υποτελείς σ' αυτόν. Στη συνέχεια ο βασιλιάς Κάσσανδρος (316-297 π. Χ.) έκτισε πόλη στην Παλλήνη (Κασσάνδρα), που την ονόμασε Κασσάνδρεια. Ο διάδοχός του Δημήτριος ο Πολιορκητής (297-295 π.Χ.) την ωραιοτάτη κόρη του Στρατονίκη την πάντρεψε με το Σέλευκο, βασιλιά της Συρίας. Στρατονίκη ή Στρατονίκη ονομάστηκε η από το έτος 509 π.Χ. στην ίδια θέση υπάρχουσα παλιά πόλη Χαράδρια, όπως σαφώς δείχνει ο χάρτης του Πτολεμαίου, που σώζεται στη Μονή Βατοπεδίου. Ακολούθησε αλλαγή κυριαρχίας στον Άθωνα, όταν ο Περσέας, γιός του Φιλίππου και τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας, νικήθηκε το

168 π.Χ. από το Ρωμαίο στρατηγό Αιμίλιο Παύλο, ο οποίος μετέφερε τον Περσέα με την οικογένειά του με πολύτιμους θησαυρούς και με 250 ηγεμόνες της Μακεδονίας, στη Ρώμη. Έκτοτε, η Μακεδονία και ο Άθωνας υπάχτηκαν στους Ρωμαίους μέχρι το 395 μ.Χ. ήτοι 563 ολόκληρα χρόνια, και η Μακεδονία έγινε Ρωμαϊκή επαρχία. Ακολούθησε το Βυζάντιο, η Βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία ενδιαφέρθηκε για το μοναχισμό του Άθωνα.

Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Λόγω της εγκατάστασης Μοναχών και ίδρυσης Μονών στη Χερσόνησο του Άθωνα, μετονομάστηκε η χερσόνησος αυτή σε Άγιον Όρος. Έτσι, άρχισαν να το λένε. Το πρώτο γραπτό μνημείο που αναφέρει το όρος ως Άγιο Όρος είναι το τυπικό του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του έτους 969 μ.Χ. Επίσης ο Κωνσταντίνος ο Μοναχός, στο τυπικό που έδωσε το 1046 μ.Χ. ονομάζει τον Άθωνα Άγιον Όρος λέγοντας «οι μοναχοί των Μονών του Αγίου Όρους». Την ονομασία του Αγίου Όρους επικύρωσε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ (Συνέχεια στη σελ. 3)

